

«Τα συχαρίκια!»,
τίτλος διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Κύριε Θαλάσση,

Ομολογείτε εξ αρχής στην επιστολή σας πως δεν θεωρείτε σωστό να μου απευθύνεστε με αυτόν τον δημόσιο τρόπο. Το πράξατε όμως αν και γνωρίζατε πως ο θλιβερός σας λίβελος, «στοιχειοθετούμενος» σχεδόν αποκλειστικά με αλλοιωμένα θραύσματα ιδιωτικών μας συνομιλιών, εξ ορισμού αναπόδεικτα, δεν αρμόζει βεβαίως σε Γενικό Γραμματέα της Βουλής, ούτε σε διδάκτορα φιλολογίας και παιδαγωγό, μήτε σε δημοκράτη πολίτη. Έχοντας ήδη διαπράξει το μείζον αυτό ολίσθημα, δεν είναι πλέον άξια απορίας η εκ μέρους σας ανενδοίαστη παραποίηση και διαστρέβλωση των λεγομένων μου, με προφανή στόχο τη συκοφάντησή μου και την υπονόμηση της αξιοπιστίας μου. Φαίνεται πως για σας ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, κύριε γυμνασιάρχα. Τα συχαρίκια λοιπόν...

Αφού όμως αποκαλύψαμε τα «μέσα» ως φωτίσουμε τώρα και τον «σκοπό». Με το ασπόνδυλο κείμενό σας επιχειρείτε δίκην προθέσεων, ώστε να μετατοπιστεί η δημόσια συζήτηση από το «τί λέω» στο «ποιός είμαι» και «γιατί τα λέω». Πρόκειται για το αλφάβητο του κιτρινισμού και της λασπολογίας. Εννοείται πως, αν και θα το δικαιούμουν επικαλούμενος λόγους αρχής, δεν θα αποφύγω να απαντήσω σε όσα ανυπόστατα μου αποδίδετε. Στο τέλος, η πολεμική σας θα έχει καταρρεύσει και γελοιοποιηθεί, ενώ η καταγγελία μου για θεσμική εκτροπή στο κανάλι της Βουλής επί προεδρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου θα έχει ενισχυθεί και τεκμηριωθεί. Όπως θα έγραφε και ο Καρυωτάκης: *Α! Κύριε, κύριε Θαλάσση, ποιός τελευταίος θα γελάσει;*

Επιτρέψτε μου λοιπόν να συνοψίσω το λασπώδες ηθογράφημά σας, εμπλουτισμένο και με τους χαρακτηρισμούς που μου απέδωσε η Πρόεδρος κατά την πρόσφατη συνέντευξή της: *ο ιδιοτελής, υπερφίαλος, φιλοκατήγορος και εξουσιομανής κόλακας δυσαρεστείται σφόδρα από τον αγρυπνώντα κέρβερο Γενικό Γραμματέα, ο οποίος αποκαλύπτει και ματαιώνει τα νοσηρά σχέδιά του- από την κατάκτηση της χηρεύουσας θέσης του Συντονιστή έως και τον εκτοπισμό ανεπιθύμητων υπαλλήλων της Βουλής- και μετατρέπεται σε υβριστή της Προέδρου, ώστε να γίνει ήρωας και να τον εκδικηθεί!*

Ισχυρίζεστε κύριε Θαλάσση πως εσείς ήσασταν ο στόχος μου και επιτέθηκα στην Πρόεδρο για να πλήξω εσάς! Άραγε ποιανού «πήλωσε ο νους». Είναι τόσο λογικό όσο και οι αντιστροφές «μαζί με τη γλάστρα ποτίζεται κι ο βασιλικός» ή «φταίει το σαμάρι και χτυπάμε το γαϊδούρι». Αλλά ας μη σας αδικώ, ο αδέξιος αντιπερισπασμός που επιχειρείτε δεν υποδηλώνει έπαρση. Δεν θα σας το επέτρεπε άλλωστε το υπερτροφικό εγώ της Προέδρου. Η υπαγορευμένη και σπασμωδική αντίδρασή σας έγινε για την προστασία της προϊσταμένης σας και μαρτυρά τον πανικό που ενδημεί πλέον στην Αυλή. Σπεύσατε μάλιστα να αναγνωρίσετε τον

εαυτό σας μεταξύ των «ακαταλλήλων προσώπων σε νευραλγικές θέσεις». Δεν θα σας διαψεύσω. Προηγείται άλλωστε η φήμη σας. Ενώ τύχατε της ευρύτερης εξουσιοδότησης που έχει ποτέ δοθεί από Πρόεδρο σε Γενικό Γραμματέα, είναι κοινό μυστικό πως δεν υπογράφετε τίποτα χωρίς την έγκρισή της, με συνέπεια τη διαρκή συσσώρευση εκκρεμοτήτων και το πρωτοφανές διαχειριστικό αλαλούμ. Άλλωστε, κατά τη συνάντησή μας στην οποία αναφέρεστε, στην απορία μου γιατί δεν υπογράφετε τις εκκρεμούσες αναγκαίες παραγγελίες του καναλιού σε ελληνικό και ξένο πρόγραμμα η εξήγηση που μου δώσατε ήταν πως ήθελε να τις εγκρίνει πρώτα η Πρόεδρος...

Κατά τα άλλα η Πρόεδρος ουδέποτε παρενέβη στο πρόγραμμα και τη λειτουργία του καναλιού, δεν ευθύνεται η ίδια για τη μανιώδη προβολή της πληθωρικής παρουσίας της εντός κι εκτός Βουλής, ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι συμπτωματικό το ότι σ' ένα μόλις εξάμηνο έχει παρουσιαστεί στο κανάλι περισσότερο από όσο το σύνολο των προκατόχων της επί δωδεκαετία. Ούτε αντιλήφθηκε πως κανείς άλλος βουλευτής δεν έχει εμφανιστεί όλους αυτούς τους μήνες, εξαιρουμένων φυσικά των συνεδριάσεων. Δεν είναι εκείνη που υπέδειξε ως αναγκαία την αγορά πανάκριβου και αχρείαστου van εξωτερικών μεταδόσεων. Είναι άμοιρη της εντολής συμβούλου της για διακοπή στον αέρα της μετάδοσης κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ώστε να προβληθεί ζωντανά μία από τις πολλές συνεντεύξεις της. Ούτε ενεπλάκη στην αδιανόητη απευθείας μετάδοση στρατιωτικής παρέλασης ξένου κράτους, επί μία ώρα και τριάντα λεπτά και με επανάληψη την επομένη, μόνο και μόνο για να εμφανιστεί η ίδια στο τέλος για μερικά δευτερόλεπτα να καταθέτει γαρύφαλλα... Όλα φαίνεται πως τα έκανε με δική της πρωτοβουλία, εν ονόματι μιν της Προέδρου αλλά εν αγνοία της, η υπεύθυνη παραγωγής και προγραμματισμού, νούμερο πέντε στην ιεραρχία του καναλιού αλλά αναμφισβήτητα πρώτη θαυμάστρια και ακόλουθός της στο face book και αλλαχού, η οποία τιμωρήθηκε προ ημερών για τις αυθαιρεσίες της τοποθετούμενη στην επαχθή θέση της Συντονίστριας, επειδή η Ζωή απεχθάνεται τους κόλακες...

Αλλά ας επανέλθουμε στην επίμαχη συνάντηση του Μαΐου, κατά την οποία παρά τα όσα ανακριβώς ισχυρίζεστε αναφέρθηκα κυρίως στα επείγοντα θέματα του καναλιού: τους εμπαιζόμενους επί μήνες συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, την υπερπροβολή της Προέδρου και τη μετάλλαξη του σταθμού σε «κανάλι της Ζωής», την αναξιοπιστία του προγραμματισμού και την ταλαιπωρία του τηλεοπτικού μας κοινού εξαιτίας των συνεχών αιφνιδιασμών μας από τις πρωτοβουλίες της Προέδρου, την αποδόμηση του ενημερωτικού τομέα μετά τον παροπλισμό της επικεφαλής δημοσιογράφου Αλεξίας Κουλούρη, τις σοβαρές ελλείψεις σε διαθέσιμο πολιτιστικό και επιμορφωτικό πρόγραμμα, την αλλοίωση της φυσιογνωμίας, του ύφους και του ήθους του καναλιού. Σας μίλησα δηλαδή εγκαίρως για όλα όσα περιλαμβάνονται στην από 30/7 δημόσια καταγγελία μου «Πράσσειν άλογα». Σας ενημέρωσα επίσης για την άγωνα επιμονή μου να εκθέσω τα θέματα στην Πρόεδρο δια ζώσης. Αντιγράφω αυτολεξεί τα γραπτά μηνύματα που είχα στείλει στο κινητό της στις

5/5:Ανησυχώ σφόδρα με το κλίμα στο κανάλι. Ελπίζω να συναντηθούμε το συντομότερο. Και αμέσως μετά τη γραπτή της ερώτηση Γιατί, τί συμβαίνει; συνέχισα Συμβασιούχων απόγνωση. Ενημερωτικού τομέα αποδόμηση. Προγράμματος αναξιοπιστία. Διοίκησης ανωμαλία. Προσωπικές στρατηγικές. Καμία απάντηση. Και στις 15/5 επανήλθα: Την ερχόμενη Τρίτη λήγει η θητεία του Αλαβάνου. Την Τετάρτη, εκών άκων, αναλαμβάνω ως αναπληρωτής την ευθύνη του καναλιού. Προσδοκώ συνάντηση εγκαίρως. Καμία απάντηση σε μένα, αλλά και καμία επικοινωνία με τον ιδρυτικό διευθυντή του καναλιού Κωνσταντίνο Αλαβάνο, ίσως το μοναδικό Έλληνα με ευδόκιμη τριπλή διαδρομή, κοινοβουλευτική, πολιτιστική και τηλεοπτική, πέραν της παλικάρισίας στάσης του στο ΕΑΤ/ΕΣΑ και τις εξορίες της χούντας. Είναι απίστευτο, όμως η Πρόεδρος ουδέποτε συνάντησε τον κ. Αλαβάνο κατ' ιδίαν για θέματα του καναλιού, ούτε καν για να τον αποχαιρετίσει. Ενόψει λοιπόν της λήξης της θητείας του Συντονιστή, σας δήλωσα ρητά πως δεν διεκδικώ τη θέση, γιατί δεν επιθυμώ να συνδέσω το όνομά μου με την παρούσα και εξευτελιστική για το κανάλι περίοδο. Σας ζήτησα μάλιστα να ορίσετε νέο συντονιστή το συντομότερο, ώστε να βγω από τον άχαρο ρόλο να παρουσιάζομαι ως υπεύθυνος για ένα κανάλι για το οποίο πλέον ντρεπόμουν. Η κατηγορηματική αυτή στάση μου ήταν ήδη γνωστή τόσο στην ιεραρχία του καναλιού, τον συντονιστή και τους έτερους συμβούλους Πάνο Κουάνη και Δημήτρη Γαλάνη, όσο και σε ανώτερα στελέχη της Βουλής. Χρειάζεται πράγματι θράσος χιλίων πιθήκων ή καλπάζουσα φαντασία πράσινων αλόγων για να μου προσάπτετε ορμή και πάθος για εξουσία και να με φωτογραφίζει η Πρόεδρος ως κόλακα και υβριστή. Εξουσιομανής και κόλακας δεν είναι αυτός που εκφράζει με παρρησία το φρόνημά του, γνωρίζοντας πως δυσσαρεστεί την εξουσία και πιθανότατα θα υποστεί την εκδίκησή της. Ούτε είναι υβριστής αυτός που αποκαλύπτει και καταγγέλλει την Ύβρη. Εξουσιομανής είναι μάλλον όποιος αναλαμβάνει μια θέση εξουσίας χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα ή επιμένει να προεδρεύει ενός Σώματος, το οποίο εν χορώ τον αποδοκιμάζει.

Λέτε πάλι πως με ακούγατε απορημένος να αναλύω τη γραπτή μου εισήγηση «Σκέψεις για τη νέα Βουλή - για μια αλλαγή υποδείγματος» ως υπερυπουργός που καταθέτει τις προγραμματικές του δηλώσεις. Είναι αξιοσημείωτη η άποψή σας πως ένα στέλεχος της δημόσιας διοίκησης δεν δικαιούται να προτείνει μεταρρυθμίσεις και όταν το κάνει προδίδει μεγαλομανία και έπαρση. Είστε όμως και πάλι άστοχος, αφού αγνοείτε ή απλώς αποσιωπάτε πως από τον Ιούλιο του 2014 είμαι μέλος της 17μελούς επιτροπής που επεξεργάζεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Βουλής 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό όχι απλώς νομιμοποιούμαι αλλά και υποχρεούμαι να καταθέτω απόψεις και προτάσεις. Οι ιδέες αυτές ήταν από καιρό γνωστές στην ιεραρχία και φυσικά στον προκάτοχό σας. Η «ανακάλυψη» των εγγράφων στα αρχεία του γραφείου σας με ημερομηνία 27/1/15 ήταν απλώς η κοινοποίηση στον τότε Γ. Γραμματέα, για λόγους δεοντολογίας, του σχετικού μου σημειώματος προς την κα Κωνσταντοπούλου, η οποία μόλις είχε προταθεί για Πρόεδρος της Βουλής. Αλλά πάτε γυρεύοντας ανακαλώντας την ημέρα της ορκωμοσίας της κυβέρνησης, αφού ήταν η προϊσταμένη σας που έσπευδε, ως μη

όφειλε, ως υπερυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο. Όσο για τα περί εκτοπισμού «ανεπιθύμητων» υπαλλήλων που επιχειρείτε να «βάλετε στο στόμα μου» επεικώς σας απαντώ πως είναι χλιμιντρίσματα πράσινων αλόγων. Εσείς ήσασταν εκείνος που αστειεύτηκε σχετικά με την «απομάκρυνση των ανεπιθύμητων» και σας απάντησα πως έχοντας χάσει τον πατέρα μου στα 57 του μετά από κακουχίες σε τάγματα ανεπιθύμητων στη Μακρόνησο και σε εξορία στη Γυάρο επί χούντας, δεν μπορώ να αστειεύομαι με εκτοπισμούς. Εγώ μιλώ μόνο για οικειοθελείς μετακινήσεις προς την περιφέρεια συναδέλφων που ευχαρίστως θα επέστρεφαν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, διατηρώντας την ιδιότητα του υπαλλήλου της Βουλής, έως τη συνταξιοδότησή τους. Αυτό θα επέτρεπε την ποιοτική ανανέωση του προσωπικού της Βουλής, που σήμερα κυμαίνεται ηλικιακά μεταξύ των 35 και των 60 ετών, με νέα εξειδικευμένα στελέχη, μέσω καινοτόμων και αξιοκρατικών διαδικασιών επιλογής. Έτσι, σε μια δεκαετία, αντί ενός φθίνοντος οργανισμού μπορούμε να προσδοκούμε μια ακμαία υπηρεσία της νομοθετικής εξουσίας, πρότυπο για τη δημόσια διοίκηση. Τότε η ιδιότητα του υπαλλήλου της Βουλής θα αποτελεί τίτλο τιμής και τεκμήριο αξιοσύνης και όχι συνώνυμο της αυθαιρεσίας του πελατειακού κράτους. Δεν θα επεκταθώ άλλο, επισυνάπτω πάντως τα σχετικά έγγραφα προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Έρχομαι τώρα στην απρέπεια που διαπράξατε σε βάρος του κ. Αλαβάνου, τον οποίο κατά τα άλλα τιμάτε και υπολήπτεστε. Βεβαίως δεν τον κατονομάζετε, όμως ο ψόγος για τα “μικροέξοδα των 5.000 €” που λέτε πως απορρίψατε απευθύνεται σ’ εκείνον, καθώς και στον κ. Κουάνη που εισηγείται και εποπτεύει τα οικονομικά του σταθμού. Μα και πάλι τα στοιχεία σας διαψεύδουν. Το ποσό αυτό δεν αφορά βεβαίως σε κεράσματα φίλων μας, αλλά αποτελεί την ετήσια πάγια προκαταβολή η οποία αναλαμβάνεται από έναν υπάλληλο (υπόλογο), με προσωπική του ευθύνη και με υποχρέωση αναλυτικής απόδοσης των σχετικών παραστατικών στην οικονομική υπηρεσία της Βουλής, με σκοπό την κάλυψη εκτάκτων αναγκών παραγωγής χαμηλού κόστους (αγορά βιβλίων, υλικά μακιγιάζ, αναλώσιμα κλπ), καθώς και στοιχειώδη έξοδα κυλικείου αποκλειστικά για τους προσκεκλημένους στο studio ομιλητές των ενημερωτικών εκπομπών του καναλιού. Όπως φαίνεται από το σχετικό έγγραφο του κυλικείου της Βουλής, το οποίο επισυνάπτω, η συνολική δαπάνη για τα κεράσματα αυτά, από τον Ιούνιο 2014 έως τον Φεβρουάριο 2015, ανήλθε στο ιλιγγιώδες ποσό των 333,60 €. Η Πρόεδρος βεβαίως, στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου έκανε την τρίχα τριχιά, καταγγέλλοντας τη διασπάθιση 5.000 € το μήνα!!!

Διαπράξατε μιαν ακόμα απρέπεια, εμπλέκοντας και την ευγενική προϊσταμένη του γραφείου σας, την οποία προτιμώ να προστατεύσω. Απλώς σας παρακάλεσα να δώσετε εσείς τέλος στον πολύμηνο εμπαιγμό των συμβασιούχων, ανανεώνοντας τις συμβάσεις τους έως το τέλος του έτους, ώστε να πληρωθούν οι άνθρωποι τα δεδουλευμένα τους. Η λύτρωση των συναδέλφων και των οικογενειών τους θα έδινε κι ένα ουσιαστικό νόημα στο σύντομο πέρασμά σας από τη Βουλή, το οποίο κινδυνεύει να μείνει ως μια

φευγαλέα και ιλαρή ανάμνηση. Άλλωστε την ίδια εκείνη μέρα (15/7), που οργιάζαν οι φήμες για κατάθεση πρότασης μομφής κατά της Προέδρου, της έστειλα το ακόλουθο γραπτό μήνυμα: *Ζωή, υπόγραψε σήμερα τις συμβάσεις των ανθρώπων να σε μακαρίζουν 70 οικογένειες. Καλή τύχη, Άρης.* Η παρότρυνσή μου αυτή διατηρεί και σήμερα, πολύ περισσότερο σήμερα, την αξία της, αφού η προκήρυξη των εκλογών παροξύνει την απελπισία των συναδέλφων. Τολμήστε το, φιλεργατικέ κ. Θαλάσση, έχετε το δικαίωμα της υπογραφής, ασκήστε το επιτέλους κατά συνείδηση!

Τέλος, ξεπεράσατε πραγματικά κάθε όριο, εκθέτοντας δημόσια τα υποτιθέμενα πολιτικά φρονήματα, τόσο τα δικά μου όσο και της σημερινής συντονίστριας του καναλιού και κατηγορώντας με για κακολογία κατά της συναδέλφου. Γνωρίζετε όμως πως η αλήθεια είναι διαφορετική. Εσείς ζητήσατε τη γνώμη μου για το κλίμα στο κανάλι, μετά από προφορικές αναφορές που είχατε δεχτεί από δημοσιογράφους για φαινόμενα εργασιακού bullying εις βάρος τους, εκ μέρους της κας Κατωτάκη και μάλιστα στο όνομα της Προέδρου. Άλλωστε, είναι γνωστή η από 29/6 ενυπόγραφη, από το σύνολο των 11 δημοσιογράφων του καναλιού, σχετική καταγγελία που απευθύνθηκε προς την Πρόεδρο και κοινοποιήθηκε σε ΕΣΗΕΑ και ΠΟΕΣΥ. Όσον αφορά τις σατιρικές απεικονίσεις που κυκλοφόρησαν με στόχο τη συνάδελο, υπαινίξεστε πιθανή δική μου ευθύνη, κι' αυτό δεν είναι απλώς απρέπεια, είναι αθλιότητα. Όσοι ελάχιστα με γνωρίζουν, θα απέκλειαν οποιαδήποτε εμπλοκή μου, τουλάχιστον για λόγους αισθητικής. Η ίδια η θιγόμενη, με την οποία γνωριζόμαστε επί δύο σχεδόν δεκαετίες, αποκλείει κάθε ανάμιξή μου. Γεγονός είναι πως η εξευτελιστική και απαράδεκτη αυτή ενέργεια είναι ενδεικτική του εις βάρος της μένους που επικρατεί, δικαίως ή αδικώς, μεταξύ των εργαζομένων του καναλιού.

Επιτρέψτε μου, κλείνοντας, μια σύντομη αναδρομή. Είμαι ιδρυτικό στέλεχος του καναλιού από τον Αύγουστο του 2002, όταν κλήθηκα από τον κ. Αλαβάνο να τον συνδράμω ως σύμβουλος προγράμματος στην αποστολή που του ανέθεσε ο Πρόεδρος κ. Κακλαμάνης. Ουδέποτε τέθηκε θέμα οποιασδήποτε κομματικής μου ένταξης ή υποστήριξης, άλλωστε δεν ανήκα ποτέ σε κάποιο κόμμα μετά την ενηλικίωσή μου. Αργότερα αξιώθηκα δύο προαγωγών, επί Απόστολου Κακλαμάνη και επί Άννας Μπενάκη. Από τον Φεβρουάριο του 2013, με απόφαση του Προέδρου κ. Μειμαράκη, τιμήθηκα με τη θέση ευθύνης του αναπληρωτή συντονιστή, την οποία ασκούσα ήδη ατύπως επί πολλά χρόνια. Με απορία διαβάζω πως δεν έχετε πεισθεί ακόμα για την ύπαρξη της θέσης μου. Δεν έχετε λοιπόν παρά να την καταργήσετε...

Κύριε Θαλάσση,

στην οριακή κατάσταση που βρίσκεται η δυστυχής μας πατρίδα, οραματίζομαι κι εγώ μια δημόσια διοίκηση δημοκρατική, ορθολογική, αξιοκρατική και αποτελεσματική, με αυτοπεποίθηση και κύρος στην κοινωνία, που θα υπερασπίζεται και θα προάγει το δημόσιο αγαθό, θα εξασφαλίζει τη συνέχεια του κράτους και δεν θα ανέχεται ανάξιους

πολιτικούς προϊσταμένους. Στο πλαίσιο αυτό σας καλώ να αναζητήσετε τα κίνητρα της γνωστής δημόσιας παρέμβασής μου, για την ουσία της οποίας άλλωστε αποφύγατε να απαντήσετε το παραμικρό. Σε κάθε περίπτωση σας βεβαιώνω πως δεν υπήρξατε ποτέ στόχος μου, ούτε και τώρα ακόμα είστε. Παρά τη δίκαιη οργή μου, εξακολουθώ να σας θεωρώ έναν ευπρεπή άνθρωπο, που όμως υποχρεώθηκε να γίνει ο αυτουργός μια μεγάλης απρέπειας. Κρίμα.

Επικαλείστε την ειλικρίνεια, αλλά περίσσεψαν τα ψέματα κύριε Θαλάσση. Όμως τα ψέματα τελειώνουν. Γι' αυτό, κρείττον το σιγάν.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2015

Αριστείδης Φατούρος
Σύμβουλος Προγράμματος &
Αναπληρωτής Συντονιστής του
Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής

Επισυνάπτονται:

1. Ανοιχτή επιστολή «Πράσσειν άλογα»
2. Ανοιχτή επιστολή - απάντηση Γ. Θαλάσση
3. Απόσπασμα συνέντευξης τύπου της Προέδρου της Βουλής
4. Απόφαση ορισμού αναπληρωτή συντονιστή
5. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής Επιχειρησιακού Σχεδίου Βουλής
6. Σκέψεις για τη νέα Βουλή- για μια αλλαγή υποδείγματος
7. Οφειλές καναλιού στο κυλικείο της Βουλής
8. Καταγγελία των δημοσιογράφων του καναλιού