

ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΛΕΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΚΕ

Το πολιτικό μας μήνυμα, η διαχείριση του και η συνολική εικόνα του κόμματος απείχαν πολύ από το να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν τις ανάγκες της κυβερνησιμότητας, αναγκαία συνθήκη για την οικοδόμηση μιας πλειοψηφικής σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Αυτό αποτυπώθηκε στο αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών.

Η ουσία και η εκφορά του αντιπολιτευτικού λόγου, η λειτουργία της ΚΟ και εν γένει των οργάνων, η μη αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού μας και στρατολόγηση νέων δυνάμεων, η ανυπαρξία πολιτικού κέντρου καθώς και επιτελείου στελεχών το οποίο μαζί με την ΚΟ θα συγκροτούμε μια πρωμετωπίδα ικανών στελεχών, έτοιμων να αναλάβουν τις απαιτητικές ευθύνες της διακυβέρνησης της χώρας, είναι μερικές από τις κρίσιμες ελλείψεις που συνέθεσαν το έλλειμμα συλλογικής λειτουργίας.

Πιστεύω ότι μια τέτοια λειτουργία όχι μόνο δεν είναι προβληματική και επικίνδυνη για την ηγεσία, αλλά αντιθέτως αποτελεί μέγιστη θωράκιση για τον εκάστοτε ηγέτη, του παρέχει ισχυρή νομιμοποιητική βάση και ένα εργαλείο πολιτικού συντονισμού το οποίο αποτρέπει παραφωνίες και χάος.

Οφείλουμε όλοι, με επίγνωση της ιστορίας μας και της ευθύνης μας, να μιλήσουμε για το αύριο με πυξίδα την ενότητα και τη σύνθεση.

Η ατμόσφαιρα χαρακωμάτων και οι πόλεμοι ανακοινώσεων ενοχλούν και προσβάλλουν τα μέλη μας και διώχνουν όλους εκείνους προς τους οποίους πρέπει με σοβαρότητα και ευθύνη να απευθυνθούμε.

Κάποιος ή κάποια θα είναι ο ή η επόμενη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά σε ποιο ΠΑΣΟΚ? Στο λεηλατημένο ΠΑΣΟΚ? Σε ένα ΠΑΣΟΚ που στην πορεία προς την εκλογή ηγεσίας θα συγκρούονται τα αυτάρεσκα «εγώ μπορώ καλύτερα» μέσα από συγκροτήσεις κομματικών στρατών ανά την Ελλάδα, ομαδοποιήσεις και αποκαλύψεις που τροφοδοτούν σκιές και αμηχανία?

Νομίζω ότι μας χρειάζεται, αλλά και μας αξίζει κάτι περισσότερο

Μας χρειάζεται και μας αξίζει μια στρατηγική και μια λειτουργία πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί η ενοποίηση του προοδευτικού χώρου.

Το έχουμε κάνει στο παρελθόν, οφείλουμε να το ξαναπετύχουμε. Δεν αναφέρομαι σε κινήσεις κορυφής ούτε σε συγκυριακές συγκολλήσεις που εξυπηρετούν μόνο τους ενδιαφερόμενους. Πολύ περισσότερο δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα που προσέβαλαν την παράταξη από την οποία προήλθαν, που προσέβαλαν όλους εκείνους που με αξιοπρέπεια και ήθος παρέμειναν και υπέμειναν. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει ρίζες έχει και μέλλον.

Όσοι ονειρεύονται τη διάλυση του για να βρουν οι ίδιοι ρόλο, θα πρέπει να τους πούμε ότι ματαιοπονούν. Σε πολύ δυσκολότερους καιρούς, η χαλύβδινη βάση αυτής της παράταξης, δηλαδή ο κόσμος, της άντεξε με καρτερία και αξιοπρέπεια, αλλά κυρίως με δύναμη και πίστη.

Στρατηγικός μας στόχος είναι η ενοποίηση με τη μορφή του πολλαπλασιασμού των δυνάμεων που η δημοκρατική παράταξη ως αυθεντικός εκφραστής της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαριστεράς έχει στο παρελθόν κάνει πράξη μέσα από τη δύναμη του πολιτικού της οράματος. Οι εσωκομματικές εκλογές, για να είναι εκλογές αναβάπτισης και επανεκκίνησης οφείλουν κατ'αρχήν να είναι μια μαζική εκλογική διαδικασία που θα σφραγίσει την δυναμική ενός πλειοψηφικού εγχειρήματος. Οφείλουν να μην στιγματιστούν από χαρακώματα και πολέμους ανακοινώσεων που γεννούν αποστροφή στους πολίτες. Τα μπλοκ και οι ομάδες υποστηρικτών οι οποίοι επιστρατεύονται από ακάματα επιτελεία δεν υπηρετούν την ανάγκη οικοδόμησης πλειοψηφικών κοινωνικών συμμαχιών που ο προοδευτικός χώρος έχει ανάγκη.

Ο προοδευτικός κόσμος δεν αντέχει μάχες για μια καρέκλα, τη στιγμή μάλιστα που η δεξιά δεν είναι πλέον στο 41% και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με υπαρξιακού τύπου κρίση. Ο προοδευτικός κόσμος περιμένει μάχες που αφορούν το αύριο της χώρας και της παράταξης.

Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα και πρέπει και τώρα να είναι ένα μεγάλο ανοιχτό κόμμα, με δομή, με όργανα και στελέχη και πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του για να έρθουν στελέχη αλλά βεβαίως οι ψηφοφόροι του προοδευτικού χώρου και όχι να ομφαλοσκοπεί.

Αναζητούμε έναν ηγέτη που θα κερδίσει τις εκλογές για να έρθει ξανά η αλλαγή. Όμως κανείς δεν μπορεί μόνος του να το πετύχει αυτό. Χρειάζεται ισχυρή ηγετική ομάδα, χρειάζονται καταρτισμένα στελέχη για να δομήσουν ρεαλιστικές προτάσεις που θα λύνουν τα προβλήματα και θα πηγαίνουν τη χώρα μπροστά.

Αναζητούμε το πρόσωπο που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και η αυριανή ηγεσία πρέπει να:

- 1. Είναι αξιόπιστη, δηλαδή να τηρεί με συνέπεια όσα έχει πει, όλα εκείνα για τα οποία έχει κατά καιρούς δεσμευτεί.**
- 2. Είναι προσηλωμένη στις αρχές της συλλογικής λειτουργίας, που αποτελεί εγγύηση για την δική της νομιμοποίηση και την κυβερνησιμότητα της παράταξης.**
- 3. Είναι εκφραστής ελπίδων και προσδοκιών για τους πολλούς, για τους ευάλωτους, τους μη προνομιούχους, τις παραγωγικές και δημιουργικές δυνάμεις της χώρας.**
- 4. Είναι ο φορέας της υπεύθυνης και μαχητικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, ως εναλλακτικός Πρωθυπουργός απέναντι στην περιβόητη καταλληλότητα του Μητσοτάκη.**
- 5. Είναι η προσωπικότητα εκείνη την οποία οι αντίπαλοι μας θα αντιμετωπίζουν ως έναν επίφοβο αντίπαλο που θα διεκδικήσει την**

νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές, φέρνοντας και πάλι την αλλαγή στη χώρα.

Ο οδικός χάρτης είναι μπροστά μας. Οι ανάγκες της χώρας και της παράταξης δεδομένες και επιτακτικές. Οι ευθύνες μας τεράστιες. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι και πάνω απ' όλα ο κόσμος της παράταξης και είναι για μια ακόμη φορά εκείνος που θα επιβάλει την σοβαρότητα, την σύνθεση και την ενότητα.

Μετά τη διαδικασία εκλογής ηγεσίας στο κόμμα ζητούμενο είναι οι πολίτες να επανασυστρατευθούν στο ΠΑΣΟΚ και όλοι μαζί ενωμένοι να διεκδικήσουμε τη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές, φέρνοντας και πάλι την αναγκαία αλλαγή στη χώρα. Δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή και σας καλώ να ταχθούμε όλοι ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα.