

Ομιλία του Στέφανου Τζουμάκα, υποψήφιου για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Διαρκές Συνέδριο του κόμματος.

Αγαπητές Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του προοδευτικού κινήματος γενικότερα. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή για την παρουσίαση ενός πολιτικού πλαισίου ως υποψήφιος Πρόεδρος του κόμματος. Είμαι αισιόδοξος. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε υπέρβαση με ενότητα και στροφή σε πολιτικές αξιοπιστίας και εναλλακτικής λύσης.

Όλοι μαζί με τη θέληση του λαού και της νεολαίας μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα σε μια προοδευτική στρατηγική εξόδου από τη κρίση. Είμαστε πολιτική δύναμη μαχόμενων ανθρώπων.

Μας εμπνέουν και μας κινητοποιούν οι ιδεολογικές και πολιτικές μας αρχές, οι πολιτικές μας δυνατότητες, η θέληση για συμμετοχή σε πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Έχουμε θέσεις και σχέδιο, ήδη έχουμε ξεκινήσει την πολιτική μας κινητοποίηση σε πανελλαδική κλίμακα για να αποτελέσουμε την προοδευτική και δημοκρατική λύση στη χώρα.

Οι εκλογές στις 8 Οκτώβρη για την ανάδειξη των Περιφερειαρχών είναι πολιτικές εκλογές σε εθνική κλίμακα. Μπορούμε να έχουμε το πολιτικό προβάδισμα και να οδηγήσουμε τους υποψήφιους των συντηρητικών ψηφοδελτίων σε ήττα. Η Περιφέρεια έχει ισχύ και πόρους που έχουν σχέση και με παρασιτικά συμφέροντα. Μπορούμε επίσης, στα δημοκρατικά ψηφοδέλτια για την ανάδειξη σε κάθε δήμο της χώρας νέων Δημάρχων και Δημοτικής Αρχής να έχουμε νικηφόρα αποτελέσματα. Τόσο οι Περιφερειακές όσο και οι Δημοτικές εκλογές να αποτελέσουν στροφή προς την επόμενη πολιτική αναμέτρηση για την ανάδειξη των ευρωβουλευτών.

Το κρίσιμο θέμα στις Ευρωεκλογές είναι η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει υποταχθεί σε στρατηγικές επιλογές των ΗΠΑ και της Ουάσιγκτον. Διέρχεται κρίση πολιτική, οικονομική, κοινωνική και ενεργειακή. Η ΕΕ πρέπει να αποκτήσει κρατική οντότητα, όπως οι ΗΠΑ. Πρέπει να διαμορφώσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης του 21ου αι. Με ομοσπονδία, κεντρική κυβέρνηση, Γερουσία και πολιτική

αυτονομία. Ενδιάμεση δύναμη Ειρήνης, Συνεργασίας και Ανάπτυξης και δύναμη αποτροπής της επερχόμενης αναμέτρησης ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ, στη λογική του δεύτερου ψυχρού πολέμου που έχει ήδη ξεκινήσει.

Βιώνουμε σήμερα στον Έβρο τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή με συνολική καμένη έκταση σχεδόν 1.000.000 στρέμματα. Η Ελλάδα είναι η πρώτη μεταξύ 20 χωρών της Μεσογείου σε καμένες εκτάσεις. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο η καμένη έκταση στην Ελλάδα για το 2023 καταγράφει αύξηση 195%.

Η Κυβέρνηση δεν ανέλαβε τις ευθύνες της παρά μόνο προέβη σε γενικόλογες αναφορές για την κλιματική κρίση και τα περάσματα μεταναστών(!) προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα με το ότι προτίθεται να ιδιωτικοποιήσει την αποκατάσταση και διαχείριση των δασικών εκτάσεων σε ιδιώτες.

Στις πυρκαγιές κύριο ζήτημα είναι οι αλλαγές χρήσης γης. Γιατί είναι άλλο η κήρυξη ως αναδασωτέας μίας καμένης έκτασης και άλλο η διάθεση κονδυλίων και ενεργειών για την αναδάσωση της.

Τις πυρκαγιές τις βάζουν άνθρωποι σε περιοχές που η γη έχει αξία για την αλλαγή χρήσης της γης, για κατοικίες, ξενοδοχεία, εργοστάσια και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Περιοχές που κηρύσσονται αναδασωτέες, δεν αναδασώνονται με αποτέλεσμα αργότερα να περιέλθουν σε ιδιώτες για εκμετάλλευση κι έτσι να αλλάζει η χρήση τους. Ενώ αντίθετα χρειάζονται άμεσες προσλήψεις και αναδιοργάνωση των δασικών υπηρεσιών προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους.

Είναι προφανές ότι έχουν ευθύνη και Κυβερνήσεις που δεν χρηματοδοτούν τις αναγκαίες δαπάνες για έργα υποδομής και προστασίας των Δασών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα η απορρόφηση των αντίστοιχων κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την πολιτική προστασία είναι μόλις 0,5%!

Η Δασική Υπηρεσία έχει την ευθύνη για την πρόληψη, την προστασία, την αναδάσωση και τη γενικότερη φροντίδα των Δασών και των Δασικών εκτάσεων.

Από τα αρνητικά αποτελέσματα και τις καταστροφικές πυρκαγιές έχει προκύψει ότι Κυβερνήσεις δεν έδωσαν προτεραιότητα και δε χρηματοδότησαν, αυτό το σημαντικό εθνικό έργο της πρόληψης, με συνέπεια και οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες να υπολειτουργούν. Αυτό αφορά επίσης, και την απουσία εθνικού διαλόγου και δημόσιας προβολής

αυτού του σημαντικού θέματος. Αν είχαμε υλοποίηση πολιτικών πρόληψης και αναδάσωσης από τις δασικές υπηρεσίες θα είχαμε και φυτώρια στη χώρα και «αθόρυβα» έργα υποδομής. Θα είχαμε επίσης, εφαρμογή του Συντάγματος για τη μη αλλαγή χρήσης γης.

Είναι διατεθειμένες οι πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν σε μια νομοθετική ρύθμιση ότι δε θα επιτρέπεται καθ' οιονδήποτε τρόπο καμία εγκατάσταση εντός καμένων περιοχών; Το ζήτημα λοιπόν, της πρόληψης συνδέεται και με τη σύνταξη του τοπογραφικού για την έκταση των καταστροφών. Πώς προέκυψαν χιλιάδες οικόπεδα και κατοικίες εκτός σχεδίου; Για παράδειγμα στην Αττική έχουν αναπτυχθεί 130 οικοδομικοί συνεταιρισμοί και ορισμένοι εξ αυτών διεκδικούν 25000 στρέμματα στην Πεντέλη. Γιατί μέχρι τώρα Κυβερνήσεις δεν προχώρησαν σε χωροθέτηση και χωροταξικό σχέδιο για να αποκλείουν οποιαδήποτε αυθαιρεσία;

Το δεύτερο θέμα μετά την πρόληψη είναι η κατάσβεση και η διαχρονική διεκδίκηση της «μάνικας» αντί της πρόληψης.

Η ευθύνη της αρμοδιότητας της δασοπυρόσβεσης ανήκει στο καθ' ύλην αρμόδιο όργανο της Πολιτείας, το Πυροσβεστικό Σώμα, που σήμερα με ευθύνη της Κυβέρνησης έχει αποψιλωθεί με 3.600 κενά σε οργανικές θέσεις.

Ορισμένοι που ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους, έχουν κλαδικές επιδιώξεις και ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για τη «μάνικα» και όχι για την πρόληψη, επαναφέρουν κατά καιρούς προπαγανδιστικούς ισχυρισμούς για να αποσιωπήσουν τις ευθύνες Κυβερνήσεων αλλά και φορέων του δημοσίου.

Είναι γνωστό ότι στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. ότι η αρμοδιότητα και της πρόληψης και της κατάσβεσης έχει περιέλθει στους Δήμους και στις Περιφέρειες των κρατών για να υπάρξει άμεση ευθύνη και έλεγχος. Γιατί ορισμένοι κλάδοι επιδιώκουν στην Ελλάδα το αντίθετο; Μα για λόγους άσκησης εξουσιών και όχι υλοποίησης των απαιτούμενων έργων.

Αγαπητές Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Η χώρα βρίσκεται σε υπερδεκαετή κρίση από τις πολιτικές επιλογές κυβερνήσεων και της ολιγαρχίας που οδήγησαν τη χώρα και τον ελληνικό λαό να απωλέσουν πλέον του 25% του εθνικού μας πλούτου, να οδηγήσουν στο εξωτερικό πάνω από 500.000 νέους, να κλείσουν 400.000 επιχειρήσεις, να οδηγήσουν το 45% του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας.

Είμαστε η μόνη χώρα της ΕΕ με πλούτο λιγότερο του αντίστοιχου του 2009.

Η Χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, συνεχιζόμενη, υποβόσκουσα κρίση στην οικονομία, παραγωγική αναιμία, άδικη φορολόγηση και διανομή του παραγόμενου πλούτου.

Η ενεργειακή κρίση δεν αντιμετωπίστηκε με αρχές και κανόνες με αποτέλεσμα την προκλητική κερδοσκοπία παρά τις ανάγκες της οικονομίας για σταθερή ενέργεια και ενεργειακές κοινότητες με πρωτοφανή απραξία στη διαμόρφωση συνθηκών χωροθέτησης και χωροταξίας. Παράλληλα, ανάλογη είναι και η κρίση στην αξία της γης και στην υποκατάσταση της Οικονομίας από πρακτικές real estate, αδιαφορώντας για τη συνέχιση των πλειστηριασμών και τη στεγαστική κρίση που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους καθώς 7 στους 10 δε διαθέτουν κατοικία. Η κρίση όρων διαβίωσης εδραιώνεται από την κερδοσκοπική ασυδοσία των καρτέλ σε τρόφιμα και καύσιμα και την ανυπαρξία λειτουργίας των οργανισμών ελέγχου της αγοράς.

Παράλληλα κερδοσκοπικές πρακτικές έχουν αναπτύξει οι τράπεζες με υψηλά επιτόκια και με ακραίες πολιτικές διάθεσης ρευστότητας κεφαλαίων για επενδύσεις μόνο στο 5% των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σε αυτά προστίθεται και η νέα κρίση για την ελληνοτουρκική διαφορά σχετική με την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας που περιλαμβάνει την ΑΟΖ και τη υφαλοκρηπίδα. Ο Πρωθυπουργός –καθ’ υπόδειξη των ΗΠΑ- εγκατέλειψε το συμφέρον της χώρας και το Διεθνές δίκαιο, δηλώνοντας ότι πρόκειται για θέμα γεωπολιτικής φύσης.

Ταυτόχρονα, σε διεθνές επίπεδο, οξύνεται ο ανταγωνισμός συμφερόντων ανάμεσα στις υπερδυνάμεις ενός νέου, δεύτερου «ψυχρού πολέμου». Η ΕΕ και οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν ηγεσίες για θετικές παρεμβάσεις, πέραν του ότι διέρχονται οικονομική δυσπραγία που μεταξύ των άλλων εκφράζεται από τη κρίση διαβίωσης εκατομμυρίων πολιτών στο Δυτικό κόσμο ενώ επιτείνεται από τη παραγωγική ανάταση των Αναπτυσσόμενων Χωρών.

Με την ηγεσία του Α. Τσίπρα ο Σύριζα ΠΣ καθιερώθηκε στη συνείδηση των πολιτών και αποτέλεσε φορέα αλλαγής, προόδου, φορέα υπεράσπισης των εθνικών και λαϊκών συμφερόντων, φορέα που καθόρισε αποφάσεις και εξελίξεις στη Χώρα και στην ΕΕ, με ιστορική προβολή σε διεθνές επίπεδο.

Χρειάζεται πλέον να ορίσουμε που εμείς θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα. Ο αντικυβερνητισμός και η φθορά του αντιπάλου δεν έχουν μεγάλο ορίζοντα.

Χρειαζόμαστε άμεσα Εθνική συζήτηση για δέκα μεγάλα θέματα στην Οικονομία, στις υποδομές και για το ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό μας. Εθνική συζήτηση με εκπροσώπους όλων των πολιτικών δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου και των παραγωγικών τάξεων.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα μας η σύσταση και δημιουργία μιας πρωτοπόρας Ακαδημίας καινοτομίας, πληροφορικής, βιοτεχνολογίας, περιβάλλοντος και νέας γενιάς συστημάτων ΑΠΕ. Η νέα γενιά τόσο για την ευημερία της χώρας συνολικά όσο και για την ατομική της πρόοδο και εξέλιξη, χρειάζεται να εργαστεί σε θέσεις Οικονομίας της Γνώσης.

Προτεραιότητα μας θα πρέπει επίσης, να είναι η συγκρότηση διυπουργικής Έκτακτης Μονάδας που θα ασχοληθεί με το να αναδιανείμει δυνατότητες και πόρους και να διαμορφώσει κέντρα πρωτοβουλίας για συνδυασμό όλων των επιπέδων παραγωγής και ανάπτυξης.

Αποτελεί εθνική ανάγκη η αξιολόγηση και επαναλειτουργία χιλιάδων επιχειρήσεων καθώς και η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού συνολικά για όλες τις επιχειρήσεις. Αυτή η διαδικασία θα αφορά στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα καθώς και σε δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Οι πόροι μπορούν να προέλθουν από μια αναδιάρθρωση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η χώρα έχει μεγάλο πρόβλημα άνισης ανάπτυξης και σε επίπεδο περιφερειών με εγκατάλειψη και υποβάθμιση. Η κρατικοδίαιτη παρασιτική οικονομία επανήλθε πανευρωπαϊκά και ορισμένοι από τον προοδευτικό χώρο δεν έχουν αντιληφθεί ότι χώρες που δεν παράγουν, δεν εξάγουν και δεν φορολογούν θα έχουν ηγεσίες που τις υποκαθιστούν πολιτικά οι τράπεζες, τα χρηματιστήρια και η διαπλοκή.

Η χώρα είναι τελευταία σε επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες. Η επιχειρηματική τάξη στη μεγάλη της πλειοψηφία δεν έχει δυνατότητες επενδύσεων λόγω τόσο του αποκλεισμού δανειοδότησης όσο και παρασιτικών επιλογών της κυβέρνησης.

Τη χώρα την έχει μπλοκάρει μια μειοψηφία οικονομικών κύκλων που ποδηγετεί και τη κυβέρνηση, ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο υποταγής των κυβερνήσεων σε επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά κεφάλαια.

Βασική μου αρχή είναι η αυτονομία της Πολιτικής έναντι της διαπλοκής και της επιδίωξης συμφερόντων που επιχειρούν εμπλοκή ακόμα και σε προοδευτικά κόμματα.

Είμαι υπέρ της πολιτικής αυτονομίας και της δυνατότητας του κάθε κόμματος να ορίζει τη πολιτική του ταυτότητα. Είμαι υπέρ ενός προοδευτικού προγράμματος και μιας ηγεσίας χωρίς τακτικισμούς.

Είμαι υπέρ της πολιτικής ενότητας στη βάση αρχών, αξιών και ενός κοινού πολιτικού σχεδίου για τη χώρα, την οικονομία και την κοινωνία παράλληλα με τις ιδεολογικές μας αρχές.

Χρειάζεται μια προοδευτική στρατηγική εξόδου από την κρίση που να δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες και βεβαιότητες για εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών.

Στη πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση, τμήματα του πληθυσμού αναδιπλώθηκαν σε συντηρητικές επιλογές και η χώρα καθώς και οι δυνάμεις της παραγωγής και της εργασίας θα υποστούν τις αρνητικές συνέπειες από μια Κυβέρνηση στην υπηρεσία μιας παρασιτικής και κερδοσκοπικής μειοψηφίας που καθλώνει τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου.

Στη νέα πολιτική περίοδο θα κριθούν σημαντικά θέματα καθότι το σύστημα των αντιλαϊκών συμφερόντων οργανώνει στρατηγική εδραίωσης της δεξιάς στη διακυβέρνηση και ενσωμάτωση των πολιτικών δυνάμεων του ριζοσπαστισμού σε δεξιόστροφες εξελίξεις στο προοδευτικό χώρο, όχι για να οδηγήσουν σε ήττα τη ΝΔ άλλα για ακριβώς αντίθετο λόγο. Για να εδραιώσουν τα συμφέροντά τους. Το σοβαρό αυτό ζήτημα ήδη τέθηκε στην Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καθότι η διαπλοκή επιχειρεί ανάμειξη στα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ειδικότερα τώρα στην εκλογή Προέδρου του κόμματος.

Τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ γνωρίζουν ότι χρειαζόμαστε ηγεσία Νίκης και όχι ανεπάρκειας και ήττας.

Γνωρίζουν ότι χρειαζόμαστε πολιτικές ηγεσίες όρθιες, με πολιτικές αρχές, σε συμπαρατάξη με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, που να λειτουργούν με εντιμότητα, να γνωρίζουν τα προβλήματα μέσα και έξω από τη χώρα και να μην προβαίνουν σε τυχοδιωκτισμούς που

βλάπτουν τη χώρα και το δημόσιο συμφέρον και να απαξιώνουν τη πολιτική.

Πολιτική ηγεσία και όχι απλώς πολιτικό συνδικαλισμό συγκέντρωσης αντικυβερνητικής δυσαρέσκειας.

Για σχέδιο και θέσεις που αποβλέπουν σε λύσεις στη χώρα και στην ελληνική κοινωνία και δευτερευόντως στη λογική της φθοράς του αντιπάλου.

Για αυτονομία της Πολιτικής έναντι της διαπλοκής και της επιδίωξης συμφερόντων που επιχειρούν εμπλοκή ακόμα και σε προοδευτικά κόμματα και βέβαια και σε δικτύωση με πολιτικά στελέχη, στη Βουλή, στις περιφέρειες, στα συνδικάτα, στους Δήμους.

Οι πολιτικές επιλογές μας έχουν ιδεολογική βάση, αρχές, θέσεις και αυτοπροσδιορισμούς. Αναφέρονται σε σχέδια, σε πρωτοβουλίες, σε δημιουργία γεγονότων και διαμόρφωση των όρων της εναλλακτικής λύσης.

Με το εκλογικό αποτέλεσμα ηττήθηκαν μειοψηφικές πολιτικές παλινωδιών και αναξιοπιστίας.

Η σωστή αποτίμηση των αιτιών της ήττας θέλουμε να αποτελέσει εφαλτήριο για τη μεγάλη στροφή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε πολιτικές αξιοπιστίας και εναλλακτικής λύσης.

Έχουμε τις δυνατότητες.

Χρειαζόμαστε σωστές επιλογές, επάρκειες και αρχές ως μέρος λύσεων και όχι ως παράγοντες συνέχισης των πολιτικών της ήττας και των κρίσεων.

Η πολιτική ζωή της χώρας κυριαρχείται σε επίπεδο κοινωνίας από ένα αίσθημα ματαιώσης και αποστασιοποίησης από τα κοινά.

Πρώτο θέμα είναι η Πολιτική ως προς τις επιλογές στρατηγικής και ηγεσίας.

Στη χώρα έχουμε προοδευτική στρατηγική όταν θέτουμε ως βασική αναφορά που θα οδηγήσουμε εμείς τη χώρα.

Δεύτερο θέμα είναι η Οικονομία, η πραγματική οικονομία της παραγωγής, η οικονομίας της γνώσης και της νέας τεχνολογικής έκρηξης με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Για την έξοδο από την κρίση, έχουμε δύο διαφορετικές στρατηγικές, που αφορούν η μια στο νεοφιλελευθερισμό που εξελίσσεται σε κρατικοδίαιτες προτιμήσεις ημετέρων στην ύφεση, στην ανεργία, στη φτώχεια και στη διάλυση των επιχειρήσεων και η άλλη στην προοδευτική έξοδο από την κρίση, στην ανάπτυξη, στην αναδιανεμητική πολιτική, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στις επιχειρήσεις σε δυναμικούς κλάδους με νέες τεχνολογίες και στην αξιοπρεπή διαβίωση.

Αυτές αφορούν στην εξυπηρέτηση διαφορετικών συμφερόντων και αυτό εκφράστηκε και εκφράζεται σε πολιτικό επίπεδο. Και είναι προφανές ότι κεντρική μας επιδίωξη είναι να οδηγήσουμε σε ήττα τη δεξιά πολιτική και να ανοίξουμε το δρόμο σε μια προοδευτική και δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας.

Η χώρα δεν παράγει, δεν εξάγει και οι επιτήδριοι εμφανίζουν ως οικονομία τα δημόσια οικονομικά και ως ΑΕΠ, ψευδεπίγραφες πολιτικές προσόδου. Ιδιαίτερα στη νέα περίοδο που ο νεοφιλελευθερισμός επιστρέφει σε κρατικές επενδύσεις και ευνοιοκρατία μέσω διανομής κρατικών πόρων με όρους κομματάρχη της ΕΡΕ του 1960, με τη μεταφορά πλούτου από τις αμοιβές των εργαζόμενων υπέρ μιας ομάδας επιχειρήσεων μέσω της κερδοσκοπίας και της αντιμετώπισης του πληθωρισμού μέσω της αύξησης των επιτοκίων.

Η χώρα είναι σε παρακμή, έχει 25% παραγωγή και 75% υπηρεσίες χαμηλής παραγωγικότητας. Έχει ετήσια απώλεια 30 δις ευρώ από τις εισαγωγές.

Η χώρα είναι τελευταία σε επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες.

Η κρατικοποίηση μέρους του τραπεζικού συστήματος και της ενέργειας είναι όχι μόνο αναγκαία επιλογή αλλά και απαραίτητη εξέλιξη μιας εκτεταμένης κρατικής οικονομίας που διαμορφώνεται πανευρωπαϊκά.

Η χώρα χρειάζεται δίκαιη διανομή του εθνικού πλούτου, δίκαιη αμοιβή για αντίστοιχη εργασία για κάθε πολίτη. Το 2022 το ΑΕΠ της χώρας ήταν 195 δις Ευρώ. Η λαφυραγώγηση ήταν πρωτοφανής. Το 25% των πολιτών εισέπραξαν τα 100 δις. Η εργοδοτική αυθαιρεσία, η ανυπαρξία συλλογικών συμβάσεων, η επισφάλεια στην εργασία και οι χαμηλές αμοιβές κυριαρχούν ενώ οι άνθρωποι με εισόδημα 700 ευρώ, έχουν απωλέσει το 40% της αγοραστικής τους δύναμης.



Η προοδευτική μας πολιτική προϋποθέτει τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που μέχρι τώρα δεν επιτελούν την αποστολή τους με προτροπή της κυβέρνησης της Ν.Δ. με τα γνωστά αποτελέσματα της επικράτησης της κερδοσκοπίας και των καρτέλ.

Έχουμε εναλλακτικά μέτρα πολιτικής εφαρμόσιμα.

Οι πολιτικές προτεραιότητες της ηγεσίας θα ορίζονται και θα καθορίζονται με αυτοπροσδιορισμούς σε εθνικό, οικονομικό, κοινωνικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Πρώτα η θετική Πολιτική που δίνει κατεύθυνση, μετά οι αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις. Με άμεση ανασύνταξη των δυνάμεων της αυτοδιοίκησης, των κινημάτων των εργαζόμενων σε κάθε κλάδο, της νεολαίας καθώς και των αγροτικών οργανώσεων.

Πρώτο θέμα θα είναι τι επιλέγουμε εμείς. Και όχι οι απέναντι. Θέλουμε να καθορίζουμε τις λύσεις.

Αυτοπροσδιορισμός στην πολιτική μας φυσιογνωμία. Είμαστε η Παράταξη της Εναλλακτικής Προοδευτικής Λύσης.

Όχι στην πολιτική της ρεβάνς. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χειραφετεί, καθοδηγεί. Παίρνει θέση.

Οι δυνάμεις μας συμπορεύονται ισότιμα στη βάση αρχών, αξιών και ενός κοινού πολιτικού σχεδίου για τη χώρα.

Να θέσουμε ένα τέλος στην υποκατάσταση της πολιτικής με οργανωτικά μέτρα και να λειτουργήσουμε ως κόμμα της πλειοψηφίας και όχι των εσωκομματικών αντιθέσεων.

Χωρίς λαό δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα, παρά μόνο οργανωτικά σχήματα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για να είναι αριστερό κόμμα πρέπει να είναι λαϊκό κόμμα, ανοικτό σε κάθε πολίτη σε κάθε Δήμο, σε κάθε Νομό, σε κάθε κλάδο, σε κάθε Περιφέρεια. Κόμμα λαϊκό και όχι μηχανισμός, κόμμα που παίρνει πρωτοβουλίες και δημιουργεί γεγονότα με βάση αρχές και θέσεις σε θέματα Πολιτικά, Οικονομίας, Βιομηχανίας, Αγροτικής Παραγωγής και Νέων Τεχνολογιών, Ανεργίας και Διαβίωσης, Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Πολιτισμού.

Συγκρότηση με όρους πολιτικού κόμματος και όχι μηχανισμό συσπειρώσεων. Με πολιτική υπόσταση των τοπικών και κλαδικών οργανώσεων και όχι μόνο δίκτυα διανομής φυλλαδίων και εκλογής τοπικών φορέων. Με πολιτική υπόσταση των Νομαρχιακών και περιφερειακών στελεχών για πολιτικό σχεδιασμό και πρωτοβουλίες. Για να σταματήσει η υποκατάσταση της πολιτικής από οργανωτικά γραφεία.

Για να ξαναμπούν οι πολίτες στη πολιτική, να μην τους αντιμετωπίζουν οι «μυημένοι» ως εκλογικό βραχίονα.

Είμαστε με τις πολιτικές για τη συγκρότηση ενός νέου ρεύματος Νίκης και εναλλακτικής λύσης για τη χώρα και για τις προοδευτικές και αριστερές πολιτικές.

Η συντόμευση της «βάρδιας της ΝΔ» είναι δική μας υπόθεση σε συνεργασία και σε συμπόρευση με την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελληνίδων σε δημοκρατική κατεύθυνση.

Οι μηχανισμοί των μειοψηφικών αντιλήψεων και των δικτύων ηττήθηκαν και ανήκουν στο παρελθόν.

Οι πλειοψηφικές επιλογές θα καθορίζουν τη πορεία μας με διορθωτική πορεία και ανασύνταξη.

Οι παρατάξεις στους μαζικούς χώρους θα αποτελούν τη μοναδική επιλογή υποστήριξης των κινημάτων. Ενότητα εναρμονισμένη με τη συλλογικότητα. Η λογική του συσχετισμού των δυνάμεων έχει νόημα μόνο όταν έχει ως κατεύθυνση αλλαγές και ρεύμα νίκης και όχι ως αντίβαρο.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,

Μπορώ να αναλάβω την ευθύνη,

Σε κοινή πορεία με τη Πολιτική Γραμματεία, τη Κεντρική Επιτροπή, τους Βουλευτές, τις Οργανώσεις,

Με γνώση, εντιμότητα και αξιοπιστία για την στροφή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς μια νέα Πολιτική και Κοινωνική Πλειοψηφία.

Εμπρός για ένα Ρεύμα Νίκης στη στρατηγική κυβερνητικού κόμματος

Εμπρός για την ανασύνταξη του προοδευτικού κινήματος

Με στόχο την υλοποίηση της πολιτικής μας υπέρ της χώρας και του ελληνικού λαού.

Προχωράμε σε υπέρβαση με ενότητα και νέους αγώνες.

Σας ευχαριστώ.