

## ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

### ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

## **ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΚΟΜΜΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΠΕΡΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ**

Στις νέες μετεκλογικές συνθήκες γίνεται ακόμα πιο αναγκαία και επείγουσα μια μεγάλη ανασυγκρότηση για τη συλλογική, δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία του κόμματος. Στη λειτουργία του **ΣΥΡΙΖΑ** πρέπει να προωθηθούν επειγόντως αλλαγές, με στόχο τη συγκρότηση ενός ισχυρού, πραγματικά δημοκρατικού και συλλογικού, αριστερού κόμματος, του οποίου οι οργανώσεις και τα μέλη θα συμμετέχουν ουσιαστικά στη λήψη των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και θα έχουν ουσιαστική παρέμβαση στα εργατικά - λαϊκά προβλήματα, στους κοινωνικούς αγώνες και τα κινήματα.

Κομβικό ζήτημα είναι οι μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο κόμμα με στόχους την κατάκτηση της δημοκρατικής και συλλογικής του λειτουργίας, την απόλυση των παθογενειών και των νοσηρών φαινομένων, τη μαζικοποίηση και ισχυροποίησή του ως μιας δύναμης της οποίας ο κάθε κρίκος μπορεί να αναδεικνύεται σε ηγετική δύναμη στην πολιτική πάλη, ώστε να συσπειρώνει και να κινητοποιεί ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις, να συνδυάζει την κριτική ,τον έλεγχο, την αντιπαράθεση με την ενεργή συμμετοχή στη διαχείριση των υποθέσεων του λαού σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.

Τα προβλήματα του **ΣΥΡΙΖΑ** δεν αφορούν την λειτουργία των τάσεων που αναντίρρητα πρέπει να συμβάλλουν δημιουργικά και συνθετικά στον εσωκομματικό διάλογο και τη δράση του κόμματος. Τα προβλήματα ανακύπτουν από την ύπαρξη πολλές φορές ενός **αμφίσημου λόγου**, από τον παραγοντισμό, τις ιδιοτελείς πρακτικές και την αυτονόμηση στελεχών από συλλογικές αποφάσεις που συχνά έχουν ψηφίσει και οι ίδιοι.

Από την **υποκατάσταση** , επίσης, αρκετές φορές των συλλογικών οργάνων του κόμματος με **κέντρα μη νομιμοποιημένα** πολιτικά και καταστατικά, από την αδυναμία συλλογικής διαχείρισης των αποφάσεων, από τη μη λειτουργία συχνά συλλογικού πολιτικού κέντρου. Η πρόσφατη εκλογική μάχη κατέδειξε επίσης συμπεριφορές που εισάγουν έναν άλλου είδους ανταγωνισμό μεταξύ των στελεχών μακριά από τα κεκτημένα και τις αρχές της αριστεράς.

Χρειάζεται επειγόντως ουσιαστική δημοκρατική και αποτελεσματική αλλαγή της λειτουργίας του κόμματος σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερο βάρος χρειάζεται στην **ανάπτυξη συλλογικής πολιτικής λειτουργίας** των οργανώσεων μελών με σχέδιο, με μαζική δράση και πρωτοβουλίες στην περιοχή ευθύνης τους ,ώστε να είναι το κόμμα στο χώρο τους.

Απαιτείται επίσης η ενίσχυση του πολιτικού ρόλου των ενδιάμεσων οργάνων, η κατάκτηση του επιτελικού ρόλου των κεντρικών οργάνων και η ακόμη πιο αναβαθμισμένη στράτευση των στελεχών.

Η αναγκαία **μαζικοποίηση των οργανώσεων** δεν είναι απλά ένας αριθμητικός στόχος, δεν είναι η αξιοποίηση της προοπτικής ενός εν δυνάμει κυβερνητικού κόμματος, που ελκύει ανθρώπους που προσκολλώνται στην εκάστοτε εξουσία, δεν είναι η αύξηση των μελών στα χαρτιά που συμμετέχουν μόνο στη διαμόρφωση εσωτερικών συσχετισμών αλλά θα πρέπει να έχει κυρίως ποιοτικά χαρακτηριστικά και να αφορά την ένταξη μελών-αγωνιστών και τη διαμόρφωση δραστήριων και ριζοσπαστικών στελεχών με πρωτοπόρα κομματική δραστηριότητα αλλά και δραστήρια πολιτικοκοινωνική παρέμβαση.