

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ

1. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Για τον ΣΥΡΙΖΑ η ανάγκη της κοινής δράσης, της συνεργασίας, της συμπόρευσης και της συμπαράταξης όλων των δυνάμεων της Αριστεράς στη χώρα μας δεν αποτελεί σημαία ευκαιρίας ούτε πεδίο επικοινωνιακής εκμετάλλευσης αλλά υπόθεση κεντρικής στρατηγικής σημασίας, η οποία αποκτά ακόμα πιο επείγοντα και αναντικατάστατο χαρακτήρα μετά τις ευρωεκλογές, προκειμένου να ανοίξουν ανατρεπτικοί προοδευτικοί δρόμοι με σοσιαλιστικό προσανατολισμό στην πατρίδα μας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εγκατέλειψε και πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τώρα μπροστά στις δυσκολίες, τις αρνήσεις και τις επιθέσεις, την υπόθεση της συμπαράταξης της Αριστεράς, η οποία αποτελεί ακόμα πιο επείγουσα προτεραιότητα και βρίσκει όλο και πιο μεγάλη απήχηση στον αριστερό κόσμο και τους προοδευτικούς αγωνιστές πέρα από εντάξεις και διαφορετικές τοποθετήσεις. Ένα μεγάλο αριστερό μέτωπο δυνάμεων που θα εκτείνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ ως την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τις άλλες δυνάμεις της μη κοινοβουλευτικής Αριστεράς, μέχρι τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής αντισυστημικής οικολογίας δεν είναι ουτοπία, ούτε χίμαιρα αλλά ρεαλιστική δυνατότητα και επιτακτική ανάγκη, ενώ με την πραγματοποίησή του μπορεί να γίνει καταλύτης πολύ μεγάλων ριζοσπαστικών κοινωνικών και πολιτικών ανακατατάξεων και μαγνήτης ευρύτερων πολιτικών συσπειρώσεων και κοινωνικών συμμαχιών.

Αυτό το μέτωπο των αριστερών δυνάμεων μπορεί να πραγματοποιηθεί εφ' όσον συνειδητοποιηθούν από τους πάντες οι κρίσιμες ιστορικές περιστάσεις, επιδειχθεί από όλες τις πλευρές ισχυρή ενωτική πολιτική βούληση και εφ' όσον όλες οι δυνάμεις της Αριστεράς δηλώσουν την ετοιμότητά τους για την αναζήτηση συγκλίσεων προκειμένου να εξευρεθεί κοινός και συνεκτικός πολιτικός και προγραμματικός τόπος ικανός να βάλει τη χώρα σε προοδευτική τροχιά διεξόδου και προοπτικής.

Σήμερα όσο ποτέ ένα κοινό, συνομολογημένο από όλες τις αριστερές δυνάμεις, συνεκτικό μεταβατικό αντιμνημονιακό προοδευτικό πρόγραμμα σοσιαλιστικής προοπτικής, το οποίο θα εφαρμοστεί με συνέπεια και σταθερότητα σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως των πιέσεων, των πλαισίων και των οριοθετήσεων της

ευρωζώνης αλλά και της ΕΕ, όχι μόνο είναι απόλυτα αναγκαίο αλλά και είναι ρεαλιστικό να διαμορφωθεί.

Όλες οι αριστερές δυνάμεις μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα προοδευτικών αντινεοφιλελεύθερων μετασχηματισμών σοσιαλιστικής κατεύθυνσης που θα έχει ως αφετηρία την απομάκρυνση της τρόικας, την ακύρωση των μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων, τη διαγραφή του συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους του χρέους, τη ρύθμιση ιδιωτικών χρεών έως τη διαγραφή τους για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες, την εθνικοποίηση – κοινωνικοποίηση των τραπεζών και των στρατηγικών κλάδων της οικονομίας, την επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, τη στήριξη μισθών, συντάξεων και κοινωνικών δαπανών και το σχεδιασμό, με την αποκατάσταση ικανής και ισχυρής ρευστότητας, μιας νέας προοδευτικής παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης.

Όπως όλες οι αριστερές δυνάμεις μπορούν να συνομολογήσουν ότι ένα πρόγραμμα που θα διαμορφωθεί με αφετηρία αυτές τις κατευθύνσεις, θα το εφαρμόσουν ανεξαρτήτως των πιέσεων, των προδιαγραφών και των παρεμβάσεων των κατεστημένων κέντρων της ευρωζώνης και της ΕΕ και σε ρήξη, αν χρειαστεί, μαζί τους στη βάση ενός βιώσιμου εναλλακτικού σχεδιασμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει την ετοιμότητά του να μελετήσει, να σχεδιάσει και να αναλάβει στο αμέσως προσεχές διάστημα και στο πνεύμα των παραπάνω κατευθύνσεων, συγκεκριμένες, ουσιαστικές, εποικοδομητικές και όχι επικοινωνιακές, ενωτικές πρωτοβουλίες προς όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς, θέλοντας να σπάσει μια κακή παράδοση, να αλλάξει την εικόνα στο χώρο της Αριστεράς και να ανοίξει επιτέλους δρόμους διάλογου και συνεννόησης στον αριστερό χώρο.

2. Η ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

Η γενική και αόριστη εκφώνηση της συνεργασίας προς την Αριστερά δεν μπορεί να είναι για πολλούς στον ΣΥΡΙΖΑ απλώς το άλλοθι ή η ανέξοδη, λόγω των εκ προοιμίου αρνήσεων, εκφώνηση, προκειμένου να συγκαλύπτεται η προσπάθεια για διεύρυνση και συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με δυνάμεις της Κεντροαριστεράς. Οι κυρίαρχοι κύκλοι χρησιμοποιώντας όλο και πιο συχνά την ορολογία της λεγόμενης Κεντροαριστεράς καλλιεργούν σκόπιμα μια μεγάλη σύγχυση.

Επιχειρούν να εμφανίσουν, με την προσθήκη δίπλα στο Κέντρο και της Αριστεράς, ένα πολιτικό – ιδεολογικό χώρο, που έχει διαδραματίσει ακραία

αντιδραστικό ρόλο στη χώρα μας και την Ευρώπη, ότι αντιπροσωπεύει κάπως και την Αριστερά σε μια πιο μετριοπαθή, έστω, εκδοχή της.

Η Κεντροαριστερά ως πολιτικό –ιδεολογικός χώρος και σε όλες τις εκδοχές της δεν είναι, στην πραγματικότητα, τίποτα άλλο παρά η άλλη όψη της μεταλλαγμένης νεοφιλελεύθερης σοσιαλδημοκρατίας.

Η σύγχρονη Κεντροαριστερά έχει ως κύρια αλλά όχι ως μοναδική έκφραση στη χώρα μας, το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στη χειρότερη ιστορικά εκδοχή του.

Η Κεντροαριστερά δεν είναι ολίγον αριστερά αλλά υπήρξε το κύριο πολιτικό όχημα για τη νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη της χώρας μας και της Ευρώπης τις τελευταίες δεκαετίες και ο κύριος φορέας, με κορμό τη «σοσιαλδημοκρατία», για την κλιμάκωση αυτών των επιλογών μέσα στην καπιταλιστική κρίση.

Η Κεντροαριστερά είναι η κατεξοχήν παράταξη που έφερε το μνημόνιο στην Ελλάδα και είναι ο κατεξοχήν χώρος σε όλες τις ποικίλες παραλλαγές του που στηρίζει, εφαρμόζει, ανέχεται και συγκαλύπτει, συχνά με προοδευτικό προσωπείο, τις άγριες τρικανές μνημονιακές πολιτικές στη χώρα μας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν πρέπει να «στρογγυλέψει» τις θέσεις του στην κατεύθυνση του Κέντρου, ή να επιχειρήσει ανοίγματα προς το χώρο της αποκαλούμενης Κεντροαριστεράς και πολύ περισσότερο συνεργασίες συνολικά ή επιλεκτικά με δυνάμεις της αλλά αντίθετα να ανοίξει ισχυρό μέτωπο απέναντι τους με στόχο τη συρρίκνωσή τους και τη ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνικής βάσης τους.

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποκλείσει ρητά κάθε μορφής συνεργασία με δυνάμεις και πρόσωπα που ψήφισαν, στήριξαν και εφάρμοσαν στη Βουλή, από κυβερνητικές θέσεις ή από θέσεις ευθύνης, νεοφιλελεύθερες και κυρίως μνημονιακές πολιτικές που κατέστρεψαν τη χώρα.

Είναι σωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διδαχτεί και να αποφύγει την επανάληψη του τραύματος της ΕΔΑ, η οποία από αξιωματική αντιπολίτευση το '58 έπεσε στο 14% το '61.

Για να αποφύγει μια τέτοια εξέλιξη ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μην κάνει όπως τότε το λάθος της στροφής προς το κέντρο, θεωρώντας περίπου αναπόφευκτη τη συμμαχία μαζί του και ότι χωρίς τη συμμετοχή του είναι αδύνατη η προσέγγιση της Αριστεράς στην κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να υποβοηθήσει να ξαναστηθεί στα πόδια της η ηττημένη και σε γενική γλευή Κεντροαριστερά όλων των αποχρώσεων είτε ενσωματώνοντας δυνάμεις της στους κόλπους του είτε συνεργαζόμενος μαζί της, τροφοδοτώντας έτσι την ανασυγκρότησή της.

Ένα μπλόκ Αριστεράς και Κεντροαριστεράς είτε στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη μορφή της συνεργασίας αριστερών και Κεντροαριστερών δυνάμεων δεν θα μετατόπιζε την Κεντροαριστερά σε αριστερές θέσεις αλλά και με την βοήθεια των κυρίαρχων τάξεων, ειδικά της μιντιοκρατίας, θα καθιστούσε σταδιακά τον ΣΥΡΙΖΑ αναξιόπιστο, απονευρωμένο και όμηρο του συστήματος.

Σήμερα η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση της Αριστεράς ικανής με την αξιοπιστία, το ριζοσπαστισμό και το πρόγραμμά της να κερδίσει την εμπιστοσύνη και να ενώσει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και όχι μια κυβέρνηση την οποία θα ποδηγετεί στην ουσία η Κεντροαριστερά ή μια κυβέρνηση της λεγόμενης εθνικής σωτηρίας.

Η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για τη συμπόρευση της Αριστεράς και το άνοιγμα ισχυρού μετώπου και όχι το άνοιγμα των θέσεων του ή των συνεργασιών του, προς την Κεντροαριστερά, καθόλου δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ευνοεί ευρύτερες πολιτικές συμμαχίες.

Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει όχι μόνο να είναι ανοικτός αλλά και να επιδιώκει μετατοπίσεις και συνεργασίες με ενδεχόμενες δυνάμεις και πρόσωπα που προέρχονται από το σοσιαλδημοκρατικό χώρο και ευρύτερα, οι οποίες δεν έχουν εμπλακεί με ευθύνες στην εφαρμογή νεοφιλελεύθερων μνημονιακών επιλογών και οι οποίες ριζοσπαστικοποιούνται, δοκιμάζονται σε πρωτοβουλίες, κοινούς αγώνες και θέσεις και μετατοπίζονται προς τα αριστερά πέραν από Κεντροαριστεροδεξιές αυταπάτες.

Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ ξεδιπλώνει μια νέα ριζοσπαστική δυναμική, όσο στέκεται πρωτόπορος στην ανάπτυξη εργατικών – λαϊκών αγώνων, όσο συγκροτεί επαρκέστερα και αξιόπιστα, με τόλμη και συνεκτικότητα, το ριζοσπαστικό εναλλακτικό πρόγραμμά του σε σύγκρουση και αν χρειαστεί σε ρήξη με τα ευρωζωνικά και ευρωενωσιακά κατεστημένα, όσο σηκώνει ψηλά τη σημαία του μετώπου της Αριστεράς και όσο ανοίγεται τολμηρά στην κοινωνία τόσο θα γίνεται πιο ικανός να προκαλεί πολιτικές μετατοπίσεις και ριζοσπαστικοποιήσεις, τόσο επίσης θα διευρύνει ένα συμμαχικό μπλοκ δυνάμεων σε ένα μεγάλο αστερισμό αριστερής κατεύθυνσης ικανό να ηγεμονεύσει στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.

