

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ,
ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή, δημιουργική και αγωνιστική χρονιά.

Έχουμε μπροστά μας μία **πολύ δύσκολη χρονιά. Αλλά και μια χρονιά που όλοι προσδοκούν να είναι η χρονιά της ανατροπής, η χρονιά της μεγάλης αλλαγής στον τόπο μας.**

Να είναι η χρονιά που θα καταφέρουμε, με τη στήριξη του ελληνικού λαού και με τους αγώνες του κυρίως, να σταματήσουμε αυτή την καταστροφή που βιώνει ο τόπος και ο λαός μας και η κοινωνία τα τελευταία τρία χρόνια.

Να σταματήσουμε την καταστροφή και να μην επιτρέψουμε να γίνουν πράξη οι προβλέψεις του Μνημονίου για το 2013. Γιατί αν γίνουν πράξη οι προβλέψεις του μνημονίου, τότε η χώρα θα βρίσκεται μπροστά σε μία πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, όχι απλά οικονομική κρίση.

Αυτή λοιπόν τη χρονιά ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ και όλοι μας πρέπει να πρωτοστατήσουμε ώστε **η δημοκρατία να νικήσει το μνημόνιο και τις αγορές.**

Και η κοινωνία να νικήσει τη βαρβαρότητα του νεοφιλελευθερισμού.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Τους επόμενους τρεις μήνες έρχεται μία νέα δέσμη μέτρων που δεν θα αφήσει τίποτε όρθιο.

Η παραπαίουσα τρόικα εσωτερικού ετοιμάζεται για **νέα επώδυνα μέτρα.**

- ✓ Κατάργηση συλλογικών διαπραγματεύσεων.
- ✓ Διευκόλυνση των απολύσεων.
- ✓ Μείωση των αποζημιώσεων.
- ✓ Πλήρη ευελιξία στην εργασία, δηλαδή πλήρη ασυδοσία της εργοδοσίας.
- ✓ Νέες δραματικές μειώσεις στους μισθούς, μέσω της κατάργησης επιδομάτων και το πάγωμα των τριετιών.
- ✓ Απολύσεις στο δημόσιο τομέα.

Αυτό το πλέγμα μέτρων, που σας περίγραψα, που περιλαμβάνει από την μείωση του ελάχιστου χρόνου ημερήσιας ανάπαυσης μέχρι τη διάλυση κάθε εργατικού δικαιώματος, αν υλοποιηθεί, **θα μας πάει έναν αιώνα πίσω.**

Δεν έχουμε αυταπάτες ότι οι συντάταιροι του μνημονίου και της κυβέρνησης θα διστάσουν.

Άλλωστε έχουν αποδείξει ότι δεν λογαριάζουν τίποτε.

Δεν σέβονται απολύτως τίποτε.

Έξι μήνες τώρα κυβερνούν με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και με προεδρικά διατάγματα.

Κρύβονται από τη Βουλή και την απαξιώνουν.

Κρύβονται από την κοινωνία και την ιστοπεδώνουν.

Αλλά, παρόλα αυτά, συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να μας κουνάνε το δάχτυλο.

Και οι κυβερνητικοί εταίροι και τα θλιβερά τους προπαγανδιστικά μέσα.

Μας κουνούν το δάχτυλο με περίσσιο θράσος, ακόμα και όταν έχουν συλληφθεί επ' αυτοφώρω.

Δεν έχουν καταλάβει όμως σε ποια εποχή βρισκόμαστε.

Μετά από δυόμισι τρία σχεδόν χρόνια καταστροφής.

Μετά από δυόμισι, τρία χρόνια χρόνια ιστοπέδωσης της κοινωνίας και τρία χρόνια μετωπικής τους σύγκρουσης με κάθε κοινωνική κατηγορία, ο βασιλιάς πλέον είναι γυμνός.

Οι πολίτες πια καταλαβαίνουν και κρίνουν.

Και το τρίγωνο της αμαρτίας, δεν είναι πια παντοδύναμο.

Ξεψυχισμένα βρυχάται και απειλεί. Αλλά κανείς πια δεν το παίρνει στα σοβαρά.

Ούτε και οι ίδιοι βέβαια πιστεύουν ότι οι επιθέσεις τους στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αποτελεσματικές.

Ξέρουν ότι εμείς δεν πρόκειται να φοβηθούμε.

Άλλωστε δεν φοβηθήκαμε σε καιρούς πολιτικά πιο δύσκολους για εμάς.

Δεν κάναμε πίσω ούτε βήμα στη μάχη ενάντια στη διαπλοκή και στο πολιτικό σύστημα της διαφθοράς και της χρεοκοπίας, όταν αυτό ήταν παντοδύναμο και εμείς είμαστε στο όριο του 3%, να μπούμε ή να μην μπούμε στη Βουλή. Δεν κάναμε πίσω τότε, θα κάνουμε πίσω τώρα;

Ξέρουν ότι δεν θα κάνουμε πίσω. Ξέρουν ότι δεν θα φοβηθούμε.

Αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι να φοβηθούμε, αλλά να συμβιβαστούμε.

Να συμπεριφερθούμε και εμείς σαν όλα τα καθωσπρέπει κόμματα εξουσίας, που, όταν έρχεται η σειρά τους, αναζητούν προστάτη στο σύστημα της διαπλοκής.

Είναι γελασμένοι.

Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ είναι σαν τους άλλους.

Μία από τα ίδια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ δεν συμβιβάζεται, δεν συγκαλύπτει, και κυρίως δεν εγκαταλείπει τους πολίτες για να αγκαλιάσει το σύστημα της διαπλοκής και τους χρεοκοπημένους πολιτικούς μηχανισμούς του.

Δεν εγκαταλείπει την κοινωνία για να αγκαλιάσει χρεοκοπημένους εργολάβους της προπαγάνδας υπέρ του μνημονίου.

Γιατί η δική μας δύναμη είναι ακριβώς αυτή.

Ότι δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε σαν τους άλλους.

Για αυτό και δεν ανησυχούμε όσο μας πολεμούν.

Ανησυχούμε όταν μας καλοπιάνουν.

Και ο κόσμος δεν ανησυχεί όταν μας πολεμούν. Ο κόσμος ανησυχεί όταν σταματούν να μας πολεμούν.

Δεν ανησυχούμε όταν μας πολεμά με λύσσα αυτό το σύστημα της διαπλοκής που κατέστρεψε τη χώρα, γιατί για μας είναι ολοφάνερο : δεύτερος δρόμος δεν υπάρχει.

Ή μνημόνιο και χρεοκοπία ή ανατροπή του μνημονίου και δημοκρατία.

Ή διαπλοκή και κλεπτοκρατία ή δικαιοσύνη και δημοκρατία.

Αλλά πλέον, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είμαστε οι μόνοι όπως κάποτε που βάζουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ήλων.

Τους έχουνε πάρει χαμπάρι και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που με αφορμή τη κρίση στην Ελλάδα, έχουν στραμμένα τα βλέμματα πάνω μας, ρίχνουν τη προσοχή τους στην Ελλάδα.

Κάποτε μιλάγαμε μόνο εμείς για το τρίγωνο της αμαρτίας « κόμματα- τράπεζες-μέσα ενημέρωσης». Το χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα που αποφασίζει να δίνει δισεκατομμύρια ευρώ σε χρεοκοπημένες τράπεζες κι αυτές με τη σειρά τους να χρηματοδοτούν μέσα

ενημέρωσης της επιλογής τους, τα οποία βεβαίως ανταποδίδουν –κι έτσι κλείνει το κύκλωμα-με την υποστήριξή τους, τη σθεναρή υποστήριξή τους στο χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα.

Τώρα το αμαρτωλό τρίγωνο έχει την τιμητική του και στον ξένο Τύπο.

Το έγκλημα είναι επαχθές και δεν κρύβεται, γιατί ένας λαός, μια ολόκληρη χώρα γονάτισε για να σώζεται διαχρονικά ο πλούτος και οι καταθέσεις μιας διαπλεκόμενης ολιγαρχίας.

Πολλούς από αυτούς τους συναντήσαμε στη λίστα Λαγκάρντ.

Μία παρέα 100 οικογενειών πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, που διαχειρίζεται τις τύχες αυτού του τόπου τα τελευταία 40 χρόνια.

Με μία βαθιά ταξική πολιτική εις βάρος των εργαζομένων και της κοινωνίας.

Μία παρέα διαπλοκής και διαφθοράς που τελικά χρεοκόπησε τη χώρα.

Και την χρεοκόπησε πρώτα ηθικά και μετά οικονομικά.

100 οικογένειες του καζινοκαπιταλισμού, που απλά αντάλλασσαν θέσεις, όσο τα δυο κόμματα εναλλάσσονταν στην εξουσία.

Από καίριες πολιτικές θέσεις σε κρίσιμες οικονομικές θέσεις.

Πολυθεσίτες της εξουσίας, μεταφερόμενοι από πολιτικές θέσεις στη δημοσιογραφία και από εκεί σε καίρια οικονομικά πόστα.

Βρίσκονται όλοι εκεί. Ή σχεδόν όλοι. Γιατί η λίστα Λαγκάρντ είναι μία από τις πολλές λίστες, είναι μία από τις πολλές τράπεζες της Ελβετίας και άλλων χωρών όπου έχουν καταθέσεις αυτό που εμείς ονομάζουμε εγχώρια διαπλοκή.

Είναι όμως όλοι μέσα, πολιτικοί και αχυράνθρωποι, μεγαλοκατασκευαστές, εφοπλιστές, προμηθευτές του δημοσίου, μιντιάρχες.

Είναι όλοι μέσα στις λίστες, αυτοί που με θράσος μας λένε τρία χρόνια τώρα πως για την κρίση φταίνε οι εργάτες και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι μεροκαματιάρηδες.

Πως χρεοκοπούμε επειδή είμαστε τεμπέληδες και διεφθαρμένοι ως λαός.

Είναι όλοι αυτοί μέσα που μας έλεγαν πως τώρα πρέπει οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι να ματώσουν και να φτωχύνουν για να σωθεί η χώρα.

Αυτοί που «όλοι μαζί τα φάγανε» και μετά τα έβγαλαν έξω, στις τράπεζες του εξωτερικού και στους φορολογικούς παραδείσους, και κατηγορούν εδώ και τρία χρόνια τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τους απλούς ανθρώπους ως υπαίτιους για την κρίση.

Χρειάστηκε να φτάσει η χώρα μας μπροστά σε μία άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση για να αποκαλυφθούν όλα.

Η διαφθορά του συστήματος.

Τα οικονομικά συμφέροντα και το πολιτικό τους προσωπικό.

Η απροκάλυπτη συγκάλυψη των σκανδάλων και η ατιμωρησία.

Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι η λίστα Λαγκάρντ είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου.

Για αυτό και έντρομο το σύστημα της διαφθοράς κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει αυτό το σκάνδαλο, ώστε το παγόβουνο να μένει βυθισμένο, να μην φαίνεται.

Μόνο που αυτή τη φορά το θράσος και η υποκρισία τους δεν μπορούν να φέρουν αποτελέσματα.

Όσοι νομοθέτησαν τη διαπλοκή και συγκάλυψαν τα σκάνδαλα, καλό θα είναι επιτέλους να σταματήσουν να **χυδαιολογούν και από πάνω.**

Ας τους το ξεκαθαρίσουμε.

Η έρευνα της δικαιοσύνης και η αποκάλυψη της αλήθειας δεν συνιστά ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής.

Ούτε αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης θα έπρεπε κανονικά να συνιστά.

Η αναζήτηση της αλήθειας και η δικαιοσύνη θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα για όλους, ανεξάρτητα από πολιτικές σκοπιμότητες και επιδιώξεις.

Αλλά πάει πολύ να μιλάνε για ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής όσοι νομοθέτησαν τη διαπλοκή και πολιτικοποίησαν όλον τον ποινικό κώδικα για να πετύχουν την ατιμωρησία.

Όσοι και όσες κρατούσαν στα συρτάρια τους επί μήνες τη λίστα Λαγκάρντ και την ίδια ώρα μιλούσαν για «σωτηρία της χώρας» πετσοκόβοντας μισθούς, συντάξεις και δικαιώματα.

Πάει πολύ.

Θα ήταν προτιμότερο αντί να κραυγάζουν προδίδοντας πανικό, να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

Γιατί σε ερωτήσεις που τους υποβάλλαμε πέρυσι, ένα χρόνο τώρα, απαντούσαν ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία;

Γιατί από το 2011, που θα ήταν έτοιμη αυτή η περιβόητη η συμφωνία με την Ελβετία και ολόένα μας έλεγαν, μην σκαλίζετε το θέμα αυτό γιατί θα χαλάσει η συμφωνία, από το 2011 λοιπόν, που θα ήταν έτοιμη η συμφωνία, φτάσαμε στο 2013 και ακόμα την περιμένουμε;

Γιατί όταν τον Αύγουστο του 2012, **τρεις βουλευτές** μας ρωτούσαν για τα cd που είχαν στην κατοχή τους οι γερμανικές αρχές, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, και τότε μας απαντούσαν επισήμως από την κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Δικαιοσύνης πως δεν είναι δυνατόν να τα αναζητήσουν;

Γιατί μόνο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν διάβημα στους οικονομικούς εισαγγελείς να διερευνηθεί η υπόθεση Λαγκάρντ και κανείς άλλος;

Γιατί η τρικομματική κυβέρνηση **προσπαθεί να εξαφανίσει από το προσκήνιο τη δικογραφία και περιορίζεται μόνο στο υπαρκτό σκάνδαλο που ακούει στο όνομα Παπακωνσταντίνου και μόνο για ένα αδίκημα;**

Γιατί κάνουν πως δεν βλέπουν, πως δεν διάβασαν το διαβιβαστικό του κ. Παντέλη, του εισαγγελέα, στις 26 Νοεμβρίου, που μιλάει για ευθύνες **«μελών των κυβερνήσεων»** και τώρα σκοπεύουν τα μέλη της κυβέρνησης να τα κάνουν μέλος της κυβέρνησης. Ένας και μόνο.

Γιατί στην προανακριτική, μόνο ο πρώην υπουργός Οικονομικών πρέπει να πάει και μάλιστα από αυτούς που μέχρι προχθές τον αποθέωναν και έφτασαν στο σημείο να τον εξουσιοδοτήσουν να υπογράψει και να δεσμεύει τη χώρα σε μνημόνια και δανειακές συμβάσεις;

Αυτά είναι τα ερωτήματα. Και σε αυτά τα ερωτήματα απαντήσεις αναζητάμε από τη κυβέρνηση του κου Σαμαρά.

Και θέλω να ξεκαθαρίσω:

Εμείς από την πλευρά μας έχουμε στόχο μόνο την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την αποκατάσταση του δημόσιου συμφέροντος.

Δεν στοχοποιούμε, ούτε έχουμε σκοπό να στοχοποιήσουμε κανένα πολιτικό πρόσωπο.

Και όσα ακούμε περί σκευωρίας και περί επιχείρησης του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ, είναι τουλάχιστον αστεία.

Άλλωστε δεν χρειάζεται καμία τέτοια επιχείρηση από τη μεριά μας.

Μια χαρά τα κατάφεραν και από μόνοι τους όσοι τα τελευταία χρόνια βρέθηκαν στην ηγεσία ενός ιστορικού κόμματος, που το έχουν σήμερα καταντήσει σε συνιστώσα της Νέας Δημοκρατίας του κου Σαμαρά.

Εμείς συντρόφισσες και σύντροφοι δεν στοχοποιούμε πρόσωπα. Στοχοποιούμε την πολιτική και το σύστημα εξουσίας που κατάντησε τον τόπο μας σε αποικία χρέους.

Δεν στοχοποιούμε πολιτικούς αντιπάλους. Το σύστημα αυτό στοχοποιούμε που λεηλάτησε τη χώρα.

Και δηλώνουμε σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να συμβάλουμε σ' αυτή την τόσο εξόφθαλμη επιχείρηση συγκάλυψης ενός διαχρονικού σκανδάλου εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος, του σκανδάλου της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής του μεγάλου κεφαλαίου.

Και σε τελική ανάλυση, όποιος είναι ήσυχος με τη συνείδησή του δεν έχει παρά να κάνει το αυτονόητο, ο ίδιος να ζητήσει να ελεγχθεί.

Δεν είδαμε όμως κανέναν και καμιά να το κάνει αυτό στην περιβόητη αυτή υπόθεση.

Και δεν το κάνει γιατί έχει κάλυψη και πλάτες.

Έχει εγγυήσεις ότι και αυτή η υπόθεση, όπως τόσες άλλες αυτά τα χρόνια, θα πάει στο αρχείο.

Θα περίμενε, λοιπόν, κανείς ότι ο πρώτος που θα ζητούσε φως σε όλα και σε όλους, ο πρώτος που θα έβγαινε μπροστά και θα έλεγε να λάμψει η αλήθεια για όλα και για όλους, να λάμψει η αλήθεια όπου κι αν βρίσκονται οι ένοχοι, να ερευνηθούν όλα για όλους θα ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς

Εξάλλου η επιτροπή που θα κληθεί να διερευνήσει θα έχει τη πλειοψηφία των κυβερνητικών κομμάτων και όχι του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.

Τι είναι αυτό που τον κρατάει;

Τι τον φοβίζει;

Πόσοι άραγε σκελετοί να είναι κρυμμένοι στη ντουλάπα;

Ό,τι και να είναι αυτό που τον φοβίζει, από την στάση και την πρακτική του, ένα είναι σίγουρο :

**Η επιχείρηση συγκάλυψης και προστασίας έχει ονοματεπώνυμο.
Και αυτό είναι Αντώνης Σαμαράς.**

Ο πρωθυπουργός της χώρας, **μετά την πλήρη κάλυψη και στήριξη που προσέφερε ώστε να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή για το μνημόνιο**, για να μάθουμε πώς η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου οδήγησε τη χώρα στο μνημόνιο και στην καταστροφή. Άλλωστε, θυμηθείτε, ήταν αυτό που ο ίδιος έλεγε προεκλογικά και από το βήμα της Βουλής και από τα μπαλκόνια. Ο κ. Σαμαράς. Μία και μόνη εξεταστική. Ενώ λοιπόν προσέφερε πλήρη κάλυψη για να μην υπάρξει αυτή η εξεταστική, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο **έτσι και σήμερα**, μαζί με τον κ. Κουβέλη, **ο ίδιος ο πρωθυπουργός δίνει όρκο σιωπής.**

Και προστατεύει όσους βρίσκονται πίσω από την τοποθέτηση της λίστας Λαγκάρντ στα συρτάρια τους.

Ο πρωθυπουργός είναι αυτός που προσφέρει σανίδα σωτηρίας στους συνεταίρους του.

Το είδαμε από το πώς προστατεύτηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Παπακωνσταντίνου όταν εξετάστηκε. Τότε οι εισαγγελείς οι κακόβουλοι ήταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ που έκαναν ερωτήσεις. Και η αθώα περισσότερα ο κ. Παπακωνσταντίνου. Μέσα σε μια νύχτα, η αθώα περισσότερα μετατράπηκε σε αποδιοπομπαίο τράγο.

Άραγε γιατί τότε έσπευσαν οι βουλευτές της Ν.Δ. να τον προστατεύσουν και τώρα ξαφνικά είδαν τον ένοχο;

Το είδαμε αυτό, την προσπάθεια να προστατέψουν και να συγκαλύψουν, στην ίδια επιτροπή, λίγες μέρες πριν έρθει το αρχικό cd από τη Γαλλία, όταν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, με την ευγενική χορηγία της Χρυσής Αυγής, αποφάσισαν με ψήφους 7-6 να σταματήσει η εξέταση προσώπων για τη υπόθεση Λαγκάρντ, όπως είχαμε ζητήσει εμείς στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Και με τη δική της πρόταση η κυβέρνηση Σαμαρά, λίγες μέρες μετά, παραμονή Πρωτοχρονιάς, θέτοντας μονάχα ως αντικείμενο την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Γ.

Παπακωνσταντίνου, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά ένα χοντροκομμένο τέχνασμα ώστε να συσκοτίσει την υπόθεση και να προστατεύσει κάθε άλλον εμπλεκόμενο.

Η αλήθεια, η απόδοση δικαιοσύνης, το δημόσιο συμφέρον, μπαίνουν κάτω από τους φόβους και τις σκοπιμότητες του κ. Σαμαρά και της ΝΔ.

Θα περιμέναμε από τον Πρωθυπουργό, αντί να επιδίκεται σε πολιτικά τεχνάσματα συγκάλυψης, να μας ενημερώσει πλήρως για τις επτά, όχι μία, αλλά για τις επτά περιβόητες λίστες με μεγαλοκαταθέτες στο εξωτερικό.

Και κυρίως να μας πει σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η κυβέρνησή του ώστε να ελεγχθούν και όσοι έχουν παρανομήσει να πληρώσουν.

Και σήμερα που συναντάται με τη κυρία Μέρκελ, να της ζητήσει επιτέλους την λίστα Χριστοφοράκου, καθώς και τη λίστα των ελλήνων καταθετών στις Γερμανικές τράπεζες.

Αυτά θα έκανε ένας πρωθυπουργός που θα είχε τη βούληση να προχωρήσει η κάθαρση, να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Αλλά ο κος Σαμαράς δεν θέλει ούτε κάθαρση ούτε δικαιοσύνη.

Ομερτά και συγκάλυψη θέλει για να συνεχίσει να είναι πρωθυπουργός στη χρεοκοπημένη Ελλάδα των σκανδάλων και της διαπλοκής.

Με το λαό γονατισμένο και την ολιγαρχία του πλούτου να απολαμβάνει τα κλεμμένα στο εξωτερικό.

Ε, λοιπόν, εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να το επιτρέψουμε αυτό.

Δε θα επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη, καμία ατιμωρησία.

Ούτε όσων ζητούμε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες, ούτε βεβαίως για όσους προκύψουν νέα στοιχεία.

Κυρίως δεν πρόκειται να σιωπήσουμε μπροστά στις τεράστιες πολιτικές ευθύνες των μνημονιακών, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων για την εγκαθίδρυση αυτού του καθεστώτος της κλεπτοκρατίας στη πατρίδα μας.

Και ειδικότερα των πολιτικών ευθυνών και του κ. Παπανδρέου και του κ. Σαμαρά σε αυτήν την υπόθεση.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Το επόμενο διάστημα έχουμε μπροστά μας να δώσουμε κρίσιμες μάχες για να σταματήσουμε τη καταστροφική πολιτική, αλλά και για να σταθούμε δίπλα σε όσους πραγματικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Αύριο θα βρίσκομαι στην παγωμένη Φλώρινα, εκεί όπου η θερμοκρασία αυτές τις μέρες του χειμώνα δεν ξεπερνά το μηδέν, εκεί όπου η αδυναμία του πληθυσμού να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης που οφείλεται σε αυτή την εγκληματική πολιτική δεν είναι έγκλημα κατά μεταφορά, αλλά κατά κυριολεξία.

Εκεί που ένας ολόκληρος πληθυσμός κινδυνεύει.

Και πρέπει άμεσα να μπει επιτέλους ένα τέλος σε αυτό το παραλογισμό που τον βλέπουμε και τον αναπνέουμε καθημερινά στην ατμόσφαιρα όλων των μεγάλων πόλεων της χώρας.

Στον παραλογισμό της υπερφορολόγησης ενός λαού που δεν έχει να πληρώσει.

Γι' αυτό και υπάρχει πια σπίτι που να μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο και δεν αγοράζει πετρέλαιο, αλλά καίει κανείς ότι βρίσκει μπροστά του για να ζεσταθεί.

Αποτέλεσμα: και λιγότερα έσοδα για το δημόσιο ταμείο και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Στην προκειμένη περίπτωση, δεν ζητάμε ούτε απλά διεκδικούμε, αλλά απαιτούμε άμεσα να σταματήσει αυτός ο παραλογισμός. Γι' αυτό θα καταθέσουμε τις επόμενες μέρες τροπολογία στη βουλή για την άμεση μείωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης στα προηγούμενα επίπεδα. Διότι αυτός ο λαός πρέπει να ζήσει για να επιβιώσει η χώρα. Η χώρα δε σώζεται με το λαό να μην μπορεί να ζήσει. Και, βεβαίως, περιμένουμε τις απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης.

Το επόμενο διάστημα, όμως, πέραν της μάχης με το παραλογισμό του μνημονίου, πέραν της αλληλεγγύης και των κοινωνικών αντιστάσεων που ήδη ξεδιπλώνονται σε όλη τη χώρα, για να μην ξεχνιόμαστε έχουμε να δώσουμε και μία τρίτη μεγάλη μάχη, με την τρίτη πλευρά, κορυφή του ένοχου τριγώνου.

Επιτέλους, χτες το κανάλι MEGA αφιέρωσε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του στον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς.

Μέχρι χτες για ορισμένα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων δυστυχώς και η δημόσια τηλεόραση, ήταν σα να μην έγιναν εκλογές τον Μάη και τον Ιούνιο.

Ο χρόνος που μας αφιερώνουν, σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΕΣΡ που έχει επιβάλει και πρόστιμα σε αυτά τα μέσα ενημέρωσης, πολλές φορές είναι μικρότερος και από αυτόν που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις πρώτες εκλογές.

Στην σημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα πρέπει πρώτα να ενημερωθούμε για τους τρεις συνεταιίρους της κυβέρνησης και μετά, αν περισσέψει χρόνος, να ειπωθεί και κάτι συνήθως ειρωνικό, σκωπτικό για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μέχρι χτες το μόνο που ήξεραν να κάνουν καλά στο συγκεκριμένο δελτίο ειδήσεων, ήταν να μας συκοφαντούν και να μας ειρωνεύονται.

Χτες μας παρέδωσαν και μαθήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και σοβαρότητας.

Να τα δεχτούμε.

Μπορούν, άλλωστε, να μας κάνουν όση κριτική και πολεμική θέλουν, είναι ευπρόσδεκτη. Τους καλούμε να μας κάνουν κριτική και πολεμική. Το μόνο που δεν θέλουμε είναι να μας κάνουν κριτική στο όνομα της δεοντολογίας, του πλουραλισμού, αλλά και της αριστεράς.

Ειδικά αυτοί που τρία χρόνια τώρα κατασυκοφάντησαν την κοινωνία, προώθησαν τον κοινωνικό αυτοματισμό, προπαγάνδισαν το μνημόνιο της βαρβαρότητας. Ε, λοιπόν, αυτοί τώρα θα ήταν προτιμότερο να κάνουν μαθήματα σε αυτούς που τους ακούνε τα τελευταία χρόνια και στέκονται σούζα.

Όχι σε εμάς.

Και, κυρίως, καλό θα ήταν να λέει κανείς την αλήθεια και να μην παραμυθιάζει τον κόσμο, ιδίως όταν υπάρχει αναφορά σε οικονομικά μεγέθη **για το δάνειο που έλαβε το σύστημα προπαγάνδας και δημοσίων έργων από την τραπεζοκρατία του τύπου με κυβερνητική εντολή**, λίγες ημέρες πριν από την τοποθέτηση επιτρόπου στις τράπεζες.

Μην κοροϊδεύουν τον κόσμο. Άλλωστε, **οι ίδιοι έστειλαν δελτίο τύπου και δημοσιεύτηκε παντού, ακόμα και στο Χρηματιστήριο, για ομολογιακό δάνειο 98 εκατομμυρίων ευρώ.**

Και είναι οι ίδιοι που διαψεύδουν τον εαυτό τους και το Χρηματιστήριο, ως συνήθως επιτιθέμενοι στον ΣΥΡΙΖΑ.

Και εμείς διερωτόμαστε ανοιχτά:

Ποιες άλλες επιχειρήσεις, πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες, πέτυχαν αναχρηματοδότηση δανείου 88 εκ. ευρώ και επιπλέον δέκα εκατομμύρια σε ρευστό και μάλιστα με αρνητικούς ισολογισμούς;

Με ποια χρηματοπιστωτικά κριτήρια οι πρόθυμες τράπεζες δίνουν δάνεια σε επιχειρήσεις, σε άλλες δίνουν και σε άλλες κόβουν τη ρευστότητα;

Προτού, λοιπόν, κάποιος και κάποιες μας κάνουν μαθήματα συμπεριφοράς, ας συνειδητοποιήσουν ότι **ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση** όχι μόνο στην κυβέρνηση Σαμαρά, αλλά στην κυβέρνηση «μέσων-τραπεζών-πολιτικού προσωπικού» που εγκαθίδρυσε η τρoίκα και οι δανειστές στον τόπο μας.

Και αυτή την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ το 2013 θα την ανατρέψει μαζί με τον λαό.

Ας συνειδητοποιήσουν ότι οι εποχές αλήστου μνήμης που κάποιοι είχαν την ευχέρεια να ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις έχει περάσει.

Τώρα έρχεται μια άλλη εποχή δύσκολη, αλλά ενδιαφέρουσα που λαός μας είναι στο προσκήνιο και που καλείται με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη γραμμή να αποκαθηλώσει το αμαρτωλό τρίγωνο της εξουσίας.

Και, βεβαίως, είμαστε βέβαιοι ότι θα παίξουμε αυτό τον καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Δεν θα συμβιβαστούμε, δεν θα συνθηκολογήσουμε, θα επαναφέρουμε πρωτίστως τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη σ' αυτή τη χώρα. Και, βεβαίως, με όσες δυνάμεις έχουμε σε αυτό το δύσκολο έργο θα αποκαταστήσουμε και τις ζημιές που έφεραν τα τρία τελευταία χρόνια το μνημόνιο και όσοι το υποστήριξαν.

Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε υπεράνω κριτικής. Εμείς δεν θέλουμε μονολιθικά να μην υπάρχει πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι κανόνες. Διότι η δημοκρατία έχει κανόνες. Και θέλουμε να βάλουμε κανόνες και στο τηλεοπτικό τοπίο.

Αν σήμερα κάποιοι κατέχουν δημόσια συχνότητα χωρίς να έχουν δώσει ούτε μισό ευρώ, αυτό **από μόνο του είναι σκάνδαλο.**

Να νομίζουν ότι θα μας βάλουν στο τσεπάκι τους, είναι **φρούδες ελπίδες.**

Να εκτιμούν ότι έχουν ανταπόκριση και αποδοχή αυτά που κάνουν στον κόσμο, είναι λάθος εκτίμηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ θα μείνει πιστός στη σχέση του με την κοινωνία και τους πολίτες, όχι με την διαπλοκή και τα μνημόνια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ δεν θα υποχωρήσει ούτε βήμα πίσω.

Το αποδείξαμε αυτό χρόνια τώρα, το αποδεικνύουμε κάθε μέρα με την παρουσία μας στη Βουλή, στους κοινωνικούς αγώνες, στις γειτονιές, στους εργασιακούς χώρους.

Από το βήμα, λοιπόν, και την πρώτη συνεδρίαση της ΚΟ μας για τον καινούργιο χρόνο, σας καλώ να μπειτε μπροστά στην υπόθεση της ανατροπής του πολιτικού σκηνικού, να μπούμε μπροστά στη μεγάλη δημοκρατική μάχη, ώστε να σταματήσει η καταστροφή, για να ξαναφτιάξουμε, να ξαναχτίσουμε, να ξαναθεμελιώσουμε σε βάσεις δικαιοσύνης και δημοκρατίας αυτόν τον τόπο και πορεία του από την αρχή.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή δύναμη.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/01/2013