



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**

Μαρούσι, 25 Ιουνίου 2012

Αρ. Πρωτ.: 567

Προς: Τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, κ.Ε.Βενιζέλο

Κοινοποίηση: Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

μετά τον σχηματισμό της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης υπό την Προεδρία του κ.Α.Σαμαρά προκύπτουν σειρά ερωτημάτων για όσους έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών και Ειδικών Γραμματέων από τον Γεώργιο Παπανδρέου και τους αρμόδιους Υπουργούς, αφ' ης στιγμής το ΠΑΣΟΚ πρόκειται να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην εν λόγω Κυβέρνηση.

Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει κανείς άλλος εν λειτουργία και με νομιμοποίηση θεσμός πλην του εκλεγμένου Προέδρου του αλλά και καμία θεσμική διαδικασία μέσω της οποίας θα μπορούσαν να επιλυθούν τα δεκάδες προβλήματα που ήδη ανακύπτουν, προσφεύγω στην κρίση σας και την πρωτοβουλία σας καταθέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς που ανέκυψαν ήδη από την εμπειρία των τελευταίων ημερών.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων επιλέχθηκαν μέσω της πρωτοποριακής διαδικασίας ανοιχτών προκηρύξεων και δημόσιων διαδικασιών (open.gov), όμως το γεγονός αυτό δεν ακυρώνει ότι διορίστηκαν από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε πολιτικές θέσεις ευθύνης. Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετείχε στην Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης, η παραίτησή τους ήταν αυτονόητη και επιβεβλημένη ενώ η παραμονή οποιουδήποτε θα αποτελούσε προσωπική του επιλογή που δεν θα αφορούσε το ΠΑΣΟΚ. Αφ' ης στιγμής όμως το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στην Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης, η παραμονή τους ή όχι, σε θέσεις ευθύνης θα πρέπει να αποτελέσει κεντρική επιλογή σε επίπεδο γενικής αρχής η οποία, φυσικά, θα ισχύσει για όποιον εκ των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων αναγνωρίζουν το πολιτικό τους καθήκον και αισθάνονται μέλη της παράταξης.

Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο καθώς υπάρχουν περιπτώσεις Γραμματέων που διορίστηκαν από το ΠΑΣΟΚ αλλά διακήρυξαν δημόσια την εμπιστοσύνη τους σε άλλους πολιτικούς χώρους προεκλογικά αλλά και Γραμματείς που ουδέποτε αποτέλεσαν μέλη του ΠΑΣΟΚ. Είναι, λοιπόν, χρήσιμο για το ΠΑΣΟΚ να είναι σαφές τόσο στην κοινή γνώμη όσο και εντός της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης, ποιοι Γραμματείς έχουν πολιτική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ και ποιοι όχι.

Αν το ΠΑΣΟΚ δεν δώσει κάποια γενική οδηγία, τότε η παραμονή ή όχι αποτελεί ζήτημα απόφασης της νέας πολιτικής ηγεσίας και προσωπικής επιλογής των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, γεγονός όμως που θα περιπλέξει τα πράγματα όπου έχει διοριστεί Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ή της ΔΗΜΑΡ ενώ εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ να μην αξιολογεί και, κυρίως, να μην παρέχει πολιτική κάλυψη στα στελέχη που εκείνο διόρισε για τις αποφάσεις που καλούνται να λάβουν.

Παραδείγματος χάριν, η μαζική παραίτηση Γενικών και Ειδικών Γραμματέων θα έδινε το εντελώς αντίθετο μήνυμα από αυτό που έδωσε η απόφασή σας να παράσχει το ΠΑΣΟΚ ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης.

Από την άλλη πλευρά, η παραμονή σε θέσεις πολιτικής ευθύνης θέτει ήδη το πρόβλημα της εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών οι οποίες μπορεί να είναι αντίθετες ή να ακυρώνουν θεμελιώδεις πολιτικές επιλογές των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ (όπως ήδη γίνεται σε κάποιους τομείς, προφανώς εν αγνοία σας) οπότε είναι πιθανόν να βρεθούμε μπροστά σε μια πολιτική αποψίλωση στελεχών του ΠΑΣΟΚ ή σε παραιτήσεις που θα δημιουργούν πρόβλημα στην Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης ή σε αποπομπές που θα στοχεύουν στο να αποδώσουν πολιτικές ευθύνες σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ για να διασωθούν Υπουργοί άλλων κομμάτων.

Ένα ακόμα ζήτημα που προκύπτει είναι αν παραδίδουμε, άνευ κεντρικής πολιτικής συμφωνίας, προτάσεις ή νομοθετικά κείμενα που είναι αποτέλεσμα πολύμηνης ή πολύχρονης προσπάθειας και μελέτης και φέρουν την σύμφωνη γνώμη της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτά δεν έχουν κατατεθεί δημοσίως, το ΠΑΣΟΚ διατρέχει τον κίνδυνο ενώ έχει παράγει το τελικό αποτέλεσμα και έχει υποστεί το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας, όχι μόνο να μην έχει κανένα όφελος αλλά και να υποστεί περαιτέρω, εξ αντιστρόφου, κόστος καθώς θα δοθεί λανθασμένη εικόνα για τις δυνατότητες και την προετοιμασία της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης να αντιμετωπίσει διάφορα ζητήματα.

Θα προσέθετα, μάλιστα, ότι είναι παρακινδυνευμένη και αυτή η απλή έκφραση έγγραφης γνώμης για τρέχοντα ζητήματα, πριν αποσαφηνιστεί το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο συνεργασίας διότι κάθε όφελος θα πιστωθεί στον νέο Υπουργό –ήτοι στο κόμμα προέλευσής του- και κάθε λάθος στον Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα –ήτοι στο ΠΑΣΟΚ.

Γενικότερα, η γνωστή τακτική της αποδόμησης των προηγούμενων Κυβερνήσεων και της αναπαράστασής τους ως Κυβερνήσεων που παρέδωσαν «καμένη γη» εξ ου και η νέα Κυβέρνηση –στην περίπτωση μας η Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης- δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις της, δεν θα ήταν κρίσιμο πολιτικό ζήτημα για κανένα εξ ημών, αφού εντάσσεται στο σύνηθες πολιτικό παίγνιο, αν σ’ αυτή τη νέα Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης δεν έδινε ψήφο εμπιστοσύνης το ΠΑΣΟΚ.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι στην χώρα μας δεν υπάρχει κουλτούρα και εμπειρία από τη λειτουργία Κυβερνήσεων συνεργασίας πλήρους ευθύνης, συνεπώς είναι λογικό ότι για πολλά ζητήματα θα πρέπει να εφευρεθούν απαντήσεις, μέθοδοι και τρόποι εργασίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, θα ήταν χρήσιμο να δώσετε, όσο το δυνατόν συντομότερα, συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για το δέον γενέσθαι διότι σε διαφορετική περίπτωση θα κυριαρχήσουν οι προσωπικές διευθετήσεις, συνεννοήσεις και τακτικές με προφανείς αρνητικές συνέπειες τόσο για το Κράτος όσο και για την Κυβέρνηση που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη τριών κομμάτων.

Θα πρέπει επίσης να προστεθεί ότι η πλειονότητα των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων λόγω των ειδικών συνθηκών της κρίσης, έχει αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες για τις οποίες δεν πρέπει να επιφυλαχθεί η μοίρα που επιφυλάχθηκε σε αντίστοιχες εμπειρίες που απέκτησε ο κρατικός μηχανισμός κατά τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικού φορέα που είχε την ευθύνη της επιλογής τους, ας διαφυλαχθεί η ιστορική μας μνήμη.



Με εκτίμηση και σεβασμό

Γιώργος Καλαντζής

Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων